



DEGER

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü



20

Milli Birlik ve
Beraberlik

30

Milletçe Yeniden
Doğu: 15 Temmuz

50

Vatan, Tarih ve Dil
Meseleleri Üzerine

60

Ayasofya

15 Temmuz Cuma

22:00

Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarda bulunanların üzerine ateş açıldı. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmed köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

23:05

Başbakan Yıldırım, bir televizyon kanalına bağlanarak, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirtti ve "Bu girişime izin verilmeyecektir" dedi.

24:00

Güvenlik kaynaklarına, "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

00:13

TRT'yi işgal eden kalkışmacı askerler, korsan darbe bildirisini okuttu.

00:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk'te canlı yayına bağlanarak, askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

02:30

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan bölücü terör örgütü FETÖ mensubu 3'ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı.

02:20

Darbeciler Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ni ve TÜRKSAT'ı havadan hedef aldı.

02:00

Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu askerler gözaltına alınmaya başlandı.

01:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman'dan Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.

01:01

Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

02:42

TBMM'ye atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı.

03:00

TRT yeniden normal yayına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

03:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a geldi.

04:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Komitesi" mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verdi.

06:30

Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarına kullanılan ve TÜRKSAT'ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü.

06:52

Genelkurmay Başkanlığına vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

08:36

Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel hareket polislerince ele geçirildi.

08:32

Asker, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon düzenleyerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtardı ve kendisini güvenli bölgeye götürdü.

08:17

Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilien, İzmir'de gözaltına alındı.

07:50

Fetullahçı terör örgütü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı.

07:28

3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar, Erzincan'da gözaltına alındı.

09:40

Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 200'e yakın silahsız er ve erbas, polise teslim oldu.

09:40

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

10:07

Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbas, polise teslim oldu.

10:15

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer gözaltına alındı.

10:59

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'i görevden aldı.

21:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm ağır ceza cumhuriyet başsavcılıklarına yazı göndererek, "Aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen" idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.

20:50

Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üsü'nde yürütülen FETÖ darbesine yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.

20:02

Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üsü'ndeki FETÖ darbesine yönelik operasyon sona erdi.

12:57

Tümgeneral Suat Murat Semiz, 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak ile JFAC Komutanı Tuğgeneral Recep Ünal gözaltına alındı.

12:04

Özel hareket polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200 kadar asker gözaltına alındı.



CEZA VE TEVKİFEVLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINIDIR.

TEMMUZ 2020

Yıl: 6 • Sayı: 79
ISSN: 2687-3656

SAHİBİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Adına

Yılmaz ÇİFTÇİ (Genel Müdür)

YAYIN KURULU

Yılmaz ÇİFTÇİ (Yayın Kurulu Başkanı)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü

Serdar SEZER (Genel Müdür Yardımcısı)

Barış ÖNER (Daire Başkanı)

Dilek ŞİRİN (Tetkik Hâkimi)

Hakan ERDEM (Yazı İşleri Müdürü ve Editör)

YAZARLAR

A. Gül AŞIK • Abdullah KAYA

Bahadır Ahmet ATİLA • Celal CEYLAN

Deniz ÖZYÖRÜK • Ejder TOPAL

Ferhat ÇELİKİER • İpek KOÇ

Hatice KELEŞ • Murat NAMDAR

Murtaza AYDIN • Muhsin KURT

Mehmet VARNALI • Mehmet GÖKCE

M. Recep KOLCU • Oktay FERİK

Ramazan SAĞIR • Sibel KARAGÜL

Suna ÖĞÜR • Şirin Ceren GÖMLEKSİZ

Yasin YILMAZ • Yaşar İNCİ

FOTOĞRAFLAR

Cesim ŞEKER • Hüseyin ÖZTÜRK

Hayri TURHAL • Gökhan SARI

İLETİŞİM

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı
Bayram Mah. Ağah Efendi Caddesi No:70/1
Altındağ/ANKARA

Değer Dergisi Telefon: (0312) 507 05 67

Değer Dergisi Faks: (0312) 223 43 91

e-posta: ctedeger@gmail.com

GRAFİK TASARIM

BrainTurk Reklam Tanıtım Tasarım Ofisi

BASKI

Ankara Açık ÇiK Matbaası

İstanbul Yolu 15. km Hava Müzesi Karşısı

Şaşmaz / Ankara

Tel: (0312) 278 76 10

Faks: (0312) 278 25 68

MATBAA-BASKI ŞEFİ

Serkan YILDIZ

YAYIN TÜRÜ

Yerel Süreli Yayın

BASIM TARİHİ

02/09/2020

Editörün Notu

Hakan ERDEM
Değer Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Vatan, bir milleti bir araya getiren tüm kültürel ve coğrafi değerleri içerisinde barındırır. Bizi biz yapan değerimiz vatan ve vatan sevgisidir. Bu yüzden her Türk vatan sevgisiyle büyümüştür. Vatanımızı çok severiz ve onun için her şeyi yaparız. Vatanımıza tüm kalbimizle bağlıyızdır. Tarih boyunca girdiğimiz milli mücadeleler de bunun göstergesidir.

Geçmişten günümüze binlerce polis, asker ve memur şehitlik mertebesine ulaşarak vatanımız uğruna hayatlarını ortaya koymuş, ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi ve düşmanlar tarafından işgal edilmemesi uğruna şehit olmuşlardır. Bu yüce makama ulaşan şehitlerimiz sayesinde bugün bizler rahat bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliyoruz.

Tarihi kahramanlıklarla dolu olan Türk milleti, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'mızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini darbecilere çiğnetmemiştir.

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. O gece, tıpkı 721 yıl önce Söğüt'te, 567 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Türk milleti, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir.

15 Temmuz, çıplak elle ağır silahlara karşı verilen mücadelenin korkusuz ve amansız örneklerini barındıran, Türkiye tarihinin en büyük dönemeçlerinden biri olarak, milletin mükemmel ve muhteşem bir direnişle vatanını ve devletini koruduğu gündür.

15 Temmuz, işgal girişimine karşı milletin çıplak eliyle silahları erittiği, tankların önüne kendisini siper ettiği gündür.

15 Temmuz; kadın, erkek, genç, çocuk bütün Türkiye'nin tek yürek olduğu gündür.

15 Temmuz, Türk milletinin kendi kahramanlarını çıkardığı gündür. Halisdemirler, Olçaklar ve bütün şehitler...



**Biz bir destan yazdık ve
bunu tarihe kazıdık.
15 Temmuz
şehitlerimizi rahmet
ve minnetle anıyoruz.
Gazilerimize acil şifalar
diliyoruz. 15 Temmuz
Demokrasi Zaferimiz
kutlu olsun!**

DEMOKRASİ ZAFERİ

15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



İçindekiler

• Editörün Notu	01
• Başyazı	05
• Türkiye'nin Kahramanlık Destanı 15 Temmuz	06
• Vatan Sevgisi ve Şehitlik Ruhu	16
• Son Mektup	18
• Bu Ateş Sönmeyecek	19
• Milli Birlik ve Beraberlik	20
• Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü: FETÖ	24
• 15 Temmuz Destanı (Şiir)	29
• Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz	30
• Bir Daha 15 Temmuzlar Yaşamamak İçin	34
• Tarih Şuurunda Millet Olabilmek	38
• 15 Temmuz Ruhu ile Kızıl Elmaya Yürümek	40
• Vatan Sevgisi İmandandır	44
• Biz, 15 Temmuz ve Milli Şuur	46
• Vatan, Tarih ve Dil Meseleleri Üzerine	50
• 15 Temmuz Manşetleri	52
• Gidenlerin Ardından	56
• İyileşiyorum Büyüyorum	57
• Şehidim (Şiir)	58
• Şehadet (Şiir)	59
• Ayasofya	60



**Siz neredesiniz
Derginiz orada!**

www.cte.adalet.gov.tr
adresinden dergimizin arşivine
ücretsiz ulaşabilir, indirebilir,
okuyabilirsiniz.



**Siz de
Değer dergisi
yazarı olmak
ister misiniz**

Değer dergisi eğitim, kültür ve yaşam alanı gibi birçok farklı konuda makale içeren tek dergi olarak 6. yılında yazar kadrosunu güçlendiriyor.

Turkcell Dergilik uygulamasında da yer alan Değer dergisi, her sene insanlığın önemli değerlerini konu edinerek topluma karşı sorumluluk görevini yerine getiriyor.

Eğer siz de bu güçlü kadroda yer almak isterseniz, özgeçmişinizle birlikte, bir fotoğrafınızı ve makalenizi ctedeger@gmail.com e-posta adresimize göndermeniz yeterli.





Değerli Okurlar,

Bir milletin sahip olduğu en önemli değer vatanıdır. Bayrak, bu vatanın bağımsızlığının sembolüdür. Bayrağı dalgalanmaya devam ettiği sürece bir millet varlığını ve vatanını koruyabilir/koruyabilmiştir demektir.

Her millet için vatan ve bayrak kutsaldır. Bir insan vatanını seviyorsa vatani için çalışır. Gerektiği yerde canını bile vermeye hazırdır. Atalarımız da bu inançla vatani düşman elinden kurtarıp bizlere bırakmışlardır. Canlarını bizler ve vatanımız için feda etmişlerdir. Milletimize bağımsızlık yakışmaktadır ve bu millet bağımsızlığını koruyabilmek için milli mücadeleyi sürdürmüştür. Bayrağımız böylece gökyüzünde dalgalanmaya devam etmiştir.

Geçmişte düşmanla mücadelenin en önemli örneklerini veren aziz Türk milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde de devlet içerisine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının darbe teşebbüsüne karşı bir olmayı bilmiş ve demokrasi zaferine imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, koruma kararlılığını ve Türk milletinin demokrasiyle yaşama mücadelesini en güzel şekilde ortaya koyduğu 15 Temmuz gecesinde bu millet, 21. yüzyıla kocaman bir destan daha bırakmıştır.

15 Temmuz gecesi; ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, mil-

letin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak darbe girişimini başarısızlığa uğrattı.

Tarihimizde defalarca ortaya çıkardığımız o asil dayanışma ruhunu, 15 Temmuz'da da Türkiye'nin bütün vilayetlerinde göstermenin gururunu yaşayan Türk milleti, bundan yaklaşık 100 yıl önce Amasya Genelgesinde vurgulanan, "Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır." sözüne olan inanç ile meydanlara koşarak istiklalini kurtarmıştır.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki özel yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Vatan sevdasıyla canlarını feda eden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Her yıl, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitlerimizi gönülden yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Ülke olarak koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde ceza infaz kurumlarında fedakarca görev yapan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.

TÜRKİYE’NİN KAHRAMANLIK DESTANI 15 TEMMUZ

Aziz okurlar; bu ayki değer konumuz, “15 Temmuz Kanlı İşgal ve Darbe Girişimi” ile Türk milletinin kahramanlığı üzerine olacaktır. Bundan dört yıl önce ülkemiz daha önce defaatle yaşadığı meşum sahneyi bir kez daha yaşamış ve milletin iradesine ipotek koymak isteyen karanlık bir örgütün devlete sızan kolları tarafından esir alınmaya çalışılmıştır. Türk milleti yaşanan hadiselerle sessiz kalmamış, topyekun bir direnişle; vatanını, devletini, bayrağını ve ezanını müdafaaya koşarak adeta kahramanlık destanı yazmıştır.



O gece ele geçirilmek istenen devletin adı, Türk devletidir. O gece Türk devletini ele geçirmek isteyenlere karşı topyekun direnişe geçerek tarihe geçen; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına sahip çıkarak destan yazan milletin adı ise Türk milletidir.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve Kanlı İşgal Girişimi

15 Temmuz kanlı işgal girişimi ve darbe teşebbüsüne geçmeden evvel tekraren ifade etmekte fayda görüyoruz ki, **millete hizmet yolunda yetki almanın ve meşruiyet kazanmanın yolu demokrasiden ve dolayısıyla sandıktan geçer.** Demokrasinin gereği olan siyaset kapısı ise şartları haiz olan her Türk vatandaşına açıktır. Meşru olan bu kapı her Türkiye cumhuriyeti vatandaşına açıkken, sandıkta milletten ruhsat almak, yetkiyi bizzat mülkün sahibinden istemek varken bunu dolambaçlı yollarla karanlık dehlizlerden, gayri meşru yöntemlerle elde etmeye çalışmak suçtur. **Darbe yaparak hükümeti düşürmek, milletin seçtiğini nahak yere görevinden el çektirmek hiç kimsenin haddi değildir.** Askerimiz, polisimiz ve bütün güvenlik güçlerimiz bin yıllık Türk devletinin ana omurgası, bel kemiğidir. Devletin her bir kurumu gerek silahlı kuvvetler gerek adliye gerekse eğitim her biri kendi alanında mükellef olduğu işlerle meşgul olmalıdır. Askeri, polisi ya da yargıyı bu tür amaçlara alet etmek, yönetimi değiştirmek için onun gücünü kullanmak Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e kadar ne millete ne de devlete fayda sağlamamıştır. Hele ki devletin sinir uçlarını, mahremini ve kadrolarını ele geçirmek suretiyle içten gizli bir teşebbüse kalkışmak affı mümkün olmayan cürümlerdendir.

FETÖ (PDY)'nin uzun yıllar süren derin hazırlığı; siyasete, bürokrasiye, iş dünyasına, spor ve sanat çevrelerine kadar uzanan kirliliği örgüsü, örümcek ağı gibi her yere uzanıyordu. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız bu uzun hazırlığın ve karmaşık ilişkiler ağının devleti ele geçirme teşebbüsünden başka bir şey değildir. O gece ele geçirilmek istenen devletin adı, Türk devletidir. O gece Türk devletini ele geçirmek isteyenlere karşı topyekun direnişe geçerek tarihe geçen; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına sahip çıkarak destan yazan milletin adı ise Türk milletidir. Türk milleti o uzun gecede, "Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem" mısralarındaki gibi abidevi duruşunu tabloşturmuş ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zaferin mimarı olmuştur. O karanlık gecede uçakların alçak uçuş yaparak Türk milletine sözde gözdağı verdiği anlarda, tankların sokaklarda millet evlatlarının üzerine sürüldüğü dakikalarda, taşıdığı şanlı üniformanın kutsiyetini hiçbir vakit kavrayamamış müptezellerin silahlarını masum vatandaşlarımıza doğrulttuğu saatlerde yeise düşmeyen, atılan bombalardan korkmayan ve her şartta ölümleri korkutan duruşuyla destanlaşan milletin adı, Türk milletidir.





Yakın zamanda Mısır'da, Libya'da ve sair ülkelerde yönetimleri askeri darbelerle değiştiren karanlık güçlerin 15 Temmuz darbesindeki hedefinde Türkiye vardı. Daha önce defalarca kez girilen bu meşum teşebbüs her defasında kirli emellerine ulaşmış ve demokrasimiz ağır yaralar alarak uzun yıllar yaralarını sarmaya çalışmıştır. Fakat milletimiz bu gidişata dur demenin zamanının geldiğinin farkında olarak karşı tepkisini en hızlı şekilde ortaya koymuş ve adeta, "Ben ne Mısır'ım, ne Libya ne de Irak" diyerek haykırmış ve bu melun teşebbüsün neticeye ulaşmasına mani olmuştur.

15 Temmuz gecesinin hikayesi uzun, destanı büyüktür. Ve o geceye nasıl gelindiğinden tutun da o gece dahil yaşananlar hemen herkesin malumudur. Benim yazımda değineceğim nokta o gecenin detaylarından ziyade bütününden fotoğraf kareleri sunmaktır. Misal milletimiz ve devletimiz el ele verdiğinde eski muzaffer günlerimizdeki gibi hiçbir engel tanımadan neler yapabileceğimizi dosta düşmana göstermiştir.

15 Temmuz gecesini, devletin sahibinin hiçbir dernek ya da vakıf, şu veya bu kuruluş, oda veya cemiyet, parti veya zümre değil, bizzat Türk milleti olduğunun hafızalara kazındığı

gecedir. 15 Temmuz gecesini; demokrasiye müdahalenin, darbenin, cuntanın, ihtilalin adı her ne olursa olsun bu nevi gayri meşru girişim ve niyetlerin tarihin kara çöplüğüne atıldığı gecedir. 15 Temmuz gecesini, ülkemiz üzerinde türlü oyun oynayanların, türlü tezgah kuranların amaçlarından asla vazgeçmeyeceklerini bizlere hatırlatan gecedir.

15 Temmuz sadece devletin kurumlarına, varlığına değil, aynı zamanda milletin manevi dinamiklerine, milli mefhumlarına, kutsi dayanaklarına da yapılmış alçak bir harekettir. 15 Temmuz'da devleti işgale yeltenenler, sözde din adamı kisvesiyle irfanımızdaki

bütün hikmetli kavramları karanlık emelleri istikametinde perde olarak kullanmış, bütün manevi değerleri kirli hevesleri doğrultusunda istimal etmiş ve geride dini ve milli mefhumlara uzak, onları hayatlarının dışına çıkaran hatta ağızına almaktan imtina eden sakil ve hatalı bir anlayışın doğmasına sebep olmuşlardır.

Elbette yüce dinimiz İslam, Allah'ın insanlığa hidayet rehberi olarak indirdiği kutsal kitabımız Kur'an, son Peygamber ve son kılavuz Hz. Muhammed Mustafa ve onun izini takip eden insanlar bu çirkin ve karanlık örgütün çamurundan münezzehtir.



Her kim ki, böyle bir ortamı fırsat bilerek yüce dinimizde bir eksiklik ve noksanlık görüyor ve bunu fütursuzca bu olayla ilişkilendiriyorsa o gafildir, cahildir ve maksatlı bir planın parçasıdır. Yine her kim ki devletin askerine, polisine ve güzide kurumlarına bu hain darbe teşebbüsünden yola çıkarak kem gözle bakıyor ve buradan devlet kurumlarının tamamını töhmet altında bırakacak bir genelleme yapıyorsa onun da maksadı kirli, kalbi paslı ve niyeti kötüdür. Bu kişi ya da kişiler bilmelidir ki din, Allah'ın dinidir. **Devlet, Türk milletinin eseridir. Her ikisi de başımızın tacıdır, varlığımızın nişanıdır.** Nitekim devletine aşkla bağlı, yeminine sadık, görev tanımını içerisinde devletin hiyerarşik şemasından başka hiçbir yerden ve kişiden emir almayan kamu çalışanlarının varlığı, Türk devlet yapısının binlerce yıllık gücüdür. Bu hiyerarşiyi delen, devlet şuurundan nasipsiz, millet sevgisinden yoksun kişilerin işledikleri cürümler elbette kendilerini bağlar ve en ağır cezaya da çarptırılacaklardır.

Kıymetli okurlar; 15 Temmuz kanlı işgal girişimi ve darbe teşebbüsünün devlet ve millet varlığımıza, binlerce yıllık kadim töremize, milli irfanımıza karşı bakışımızı bozmasına, güvenimizi sarsmasına asla izin vermemeliyiz.



**Milletinden
güç alan,
milletin de
onun arkasında
durduğu
hiçbir seçilmiş,
hiçbir güç
ya da odak
indiremez.
Millet buna
müsaade
etmeyeceğini
15 Temmuz
gecesi cümle
aleme ilan
etmiştir.**



Nihayetinde 15 Temmuz gecesi bu kirli planın parçası olmamış, helal süt emmiş, hamiyetli vatan evlatlarının sayısız kahramanlıkları ile doludur. **Rahmet olsun Ömer Halisdemir'lere... Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehadet şerbeti içen Oğuz soylu Özel Harekat Polislerine...** Ölümü göze alıp; "*Ben milletime silah çekmem.*" diyerek, darbecilerle çatışan ve şehit düşen gerçek ve hakiki Türk askerine...

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden çıkaracağımız en büyük derslerden biri muhakkak şu olmalıdır: **Bir şeyin sahtesiyle gerçeğini ayırt edebilmek kabiliyetine sahip olabilmeliyiz.** Ruhunu iblise satmış sahtekarlar ile ruhunu

Allah'a adanmış gerçek Müslümanları; vebalı kalplerini Pensilvanya'ya adanmış hainler ile mübarek ve muazzez kalplerini Türk devletinin varlığına rapetmiş kahramanları ayırt edebilmeliyiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de dahil olmak üzere devlet büyüklerimizi, mukaddesatımızı, dini ve milli değerlerimizi bu tür çirkin işlerine alet edenlere karşı taviz vermemeli, bu değerlerimizin örselenmesine müsaade etmemeliyiz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü nasıl püskürttüysük milli ve manevi değerlerimize karşı yürütülen darbe teşebbüslerini de püskürtmeliyiz. Çünkü bizi ayakta tutan kolonlar bu değerler manzumesidir.



Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DEGER



**Dahili ve
harici her türlü
saldırıya
göğsümüzü
siper etmekten
sakınmayacağımızı
15 Temmuz
gecesi bütün
dünyaya
bir kez daha
ilan ettik.**



1960, 1980 ve 28 Şubat darbelerinde karşılarında duracak güç bulamayan darbecilerin bu defa karşısına çıkan Türk milleti ve onu temsil makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Ve gerek milletimiz gerek Cumhurbaşkanımız gücünü bu mukaddes değerlerimizden almakta, bu kaynaktan feyizlenmektedir.

Milletinden güç alan, milletin de onun arkasında durduğu hiçbir seçilmiş hiçbir güç ya da odak indiremez. Millet buna müsaade etmeyeceğini 15 Temmuz gecesi cümle aleme ilan etmiştir. Millet bu azim ve cesaretinin arkasında ise sarsılmaz imanı, kadim töresi ve milli, manevi kıymet hükümleri durmaktadır. Ezanlarımız, camilerimiz, devlet büyüklerimiz, şanlı tarihimiz, ecdadımız, Anadolu'yu mayalayan tasavvuf büyüklerimiz hepsi bizindir, bizi var eden değerlerdir. Bu değerlerin örselenmesine imkan vermemeliyiz. Bu değerler manzumesinin suistimal edilmesine müsaade etmemeliyiz. **Askerimizin ve polisimizin üzerindeki şanlı üniformanın Türk milletinin ruhunda taşıdığı üniforma olduğunu bilerek leke tutmayacağını bilmeliyiz.** Bu topraklarda var olabilmek için devletin her bir kurumunun var gücüyle ayakta olmasına, milletin emrinde hizmet görmesine ihtiyacımız olduğu unutmamalıyız.

Kıymetli okurlar; eğer bu değerler manzumesine sahip olursak neler yapabileceğimize 15 Temmuz gecesi şahittir. **Devlet ve millet el ele verdiğinde**



hiçbir gücün bizi alt edemeyeceğine 15 Temmuz gecesi şahittir. Hiçbir ordu yoktur ki, 15 Temmuz gibi ağır bir sürecin hemen akabinde sınır dışı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olsun. Bu şeref sadece Türk ordusuna aittir.

Devleti-i Ebed Müddet olarak tavsif ettiğimiz Türk devletinin kıyamet gününe kadar ayakta

varlığını sürdürmesi için önümüze çıkacak her türlü engeli aşmaya, kurulacak oyunları bozmaya, tertip edilen tuzakları dağıtmaya yeminliyiz. Dahili ve harici her türlü saldırıya göğsümüzü siper etmekten sakınmayacağımızı 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bu tür saldırılara içeriden veya dışarıdan kim cüret ederse karşısında Türk

milletinin sarsılmaz imanını ve yürekli vatan evlatlarını bulacaktır. Sözlerime nihayet verirken başta bu vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilik unvanına nail olmuş kahramanlarımıza sağlık ve esenlikler diliyorum. Darbelerin her türlüşünü lanetliyorum. Unutmayalım, *"en kötü demokrasi, en iyi darbe yönetiminden daha iyidir."*





Genelkurmay Başkanlığı Kavşağı / ANKARA

Vatan Sevgisi ve Şehitlik Ruhu

Vatan; üzerinde yaşadığımız, geçmişin acı ve tatlı hatıraları ile avunduğumuz, istikbâle ümitle baktığımız bir mekândır. Asırlarca yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek her bir karışık kanla yoğrulan topraklar üzerinde medeniyetler kurulan yerdir vatan. Milli şairimiz **Mithat Cemal Kuntay** bu gerçeği şöyle dile getirmektedir:

*"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır."*

Vatan, bizim en kıymetli varlığımızdır. Bu bakımdan "anavatan" tabiri bizim

milletimiz arasında çok önem kazanmış ve atasözlerimize girmiştir. Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını vatan olarak seçmişler ve üzerinde binlerce abide dikerek bir medeniyet kurmuşlardır. **Bu cennet vatani asırlarca canları ve kanları pahasına korumuşlardır. Bu vatanın bu millete ait olduğunu camileri, türbeleri, çeşmeleri, köprüleri, sarayları, mezar taşları, hanları ve hamamları ile adeta tescil etmişlerdir.** Vatan, bütün kutsal değerlerimizin toplandığı yerdir. Artık o, bir toprak parçasından çok tüm milli ve manevi değerlerin ya-

şandığı bir ortamdır. Kısacası vatan bizim için her şeydir. **Minaresine çıkıp ezan okuduğumuz camimiz, el kaldırıp dua ettiğimiz mabedimiz, tarlamız ve bahçemiz kısaca canımızdan çok sevdiğimiz öz varlığımızdır.** Bu vatan için dedelerimiz, ninelerimiz canlarını ve kanlarını seve seve feda etmişlerdir. Bir milletin varlığı, vatanın aynı zamanda hür ve bağımsız olmasına bağlıdır.





Vatani korumak hem dini hem de milli bir görevdir.

Bugün dünyada namus ve şerefimizi koruyarak huzur ve güven içinde yaşamak ancak bağımsız bir vatana sahip olmakla mümkündür. Dini görevlerimizi gereği gibi yerine getirmemiz de yine vatan sayesinde mümkün olur. Bu sebeple **yüce dinimiz vatanın korunmasına büyük önem vermiş, vatan sevgisini imandan saymıştır.** İnsanın kişiliğine ehemmiyet veren ve onu her yönden korumak için kurallar koyan dinimiz, insan hak ve hürriyetlerini garanti altına almayı, barışı ve huzuru gaye edinmiştir. İslam hiçbir milletin ezilmesine ve baskı altına alınmasına izin vermez. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: *"Sizinle savaşanlara karşı, Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah, aşırı gidenleri sevmez."* (Bakara 2/190)

Buna göre vatanımızı korumak Rabbimizin emridir. Dinimiz zorunlu hallerde savaşmayı ibadet olarak saymıştır. Savaşta da kurallar koymuş, aşırılıkları kesinlikle yasakla-

mıştır. Bu itibarla istiklal ve hürriyetimizi korumak için her bakımdan güçlü ve muhtemel bir düşman saldırısına karşı her an hazırlıklı olmaya mecburuz. Bu konuda yüce Rabbimiz: *"Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez"* (Enfal, 8/60) buyurmaktadır.

İnanan insanların ortak dini duyguları bir milletin gücüne güç katar. Aynı zamanda o milletin fertlerinin birbirini sevmelerini kolaylaştırır.

Sevgili Peygamberimiz: *"Siz düşmanla karşılaşmayı dilemeyiniz; Allah'tan afiyet isteyiniz. Düşmanla karşılaştığınız zaman da sabır ve gücünüzle karşı koyunuz."* buyurmuşlardır.

Vatan, mukaddes bir değerdir. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, kahraman atalarımızın bize emanet ettikleri vatan topraklarıdır. **Vatan bir milletin her şeyidir. Çünkü din, namus, şeref ve bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak vatan sayesinde korunabilir.** Bunun için atalarımız, bu güzel vatan için her türlü fedakârlıkta bulunarak bize emanet etmişlerdir. Atalarımızın kanları ile yoğrulmuş bu vatani elbette seveceğiz

ve elbette ki gerekirse onun uğrunda seve seve öleceğiz. **Çünkü vatan sevgisi imandandır.** Sevgi güç verir, nihayet mutluluk verir. Ayrılık gayrılık dayanışmayı bozar ve milletin arasına nifak sokar. Bu sebeple millet olarak birbirimizi sevmeliyiz.

Bizim tarih birliğimiz, kültür birliğimiz, din ve ülkü birliğimiz millet olarak ne kadar sağlam bir yapıya sahip olduğumuzu gösterir. İnanan insanların ortak dini duyguları da bir milletin gücüne güç katar. Aynı zamanda o milletin fertlerinin birbirini sevmelerini kolaylaştırır. O halde her ferdin vatanını ve milletini yürekten sevmesi ve barış içinde yaşamaya çalışması hem milli hem de dini bir görevdir. Bize düşen vazife bu vatan topraklarını imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza hem de şehitlerimize karşı görevlerimizi yapmamış ve onların ruhlarını incitmiş oluruz. **Bütün şehit ve gazilerimizin mekânı cennet, ruhları şad olsun. Selam ve dua ile...**



Son Mektup

Merhaba annem, merhaba babam, merhaba güzel kardeşim Ayşe'm,

Hepinizi çok özledim. Nasılsınız, inşallah iyisinizdir. Hasretle öpüyorum her birinizi. Beni merak ediyorsunuz biliyorum ama endişelenmeyin. Burada geçirdiğim ilk aylarda çok zorlansam da çok sevdim askerlik görevini. Neden sık sık yazmıyorsun diye sitem etmeyin ancak fırsat bulabildim. Beni bilirsiniz her şeyimi siz hallederdiniz. Ben biraz tembeldim. Ama söz konusu vatan olunca tembellik kalmıyormuş. Babam, askerlik ibadet diyordun gerçekten öyleymiş.

Hani seninle işe giderken hep geç geliyordum ya baba, burada gün ağarmadan kalkıyorum. Eğer nasip olur da dönersem hiç bekletmeyeceğim seni. Ben senden önce gidip işlerin çoğunu halletmiş olacağım. İşten eve geldiğimde de söz naz yapmayacağım anneme.

Güzel annem, inanamayacaksın belki ama evde darmadağın çıktığım yatağımı burada 3 dakika içinde hemen jilet gibi düzeltiyorum. Yaptığında nazlanarak yediğim yemeklerini bile o kadar özledim ki. Bilirsin mercimeği sevmezdim ama burada ona bile alıştım annem.

Ayşe'm sen nasılsın? Derslerine çalışıyorsun değil mi? Ders çalışma konusunda sana iyi örnek olamadım biliyorum. Ama sen bakma bana. O zamanki şartlarımız yerinde olsaydı inan çok çalışırdım. Tıp fakültesini kazandığında senle çok gurur duyacak abin. Anneme, babama benim yokluğumu aratma olur mu? Ne zaman üzülseler hemen gülecekleri bir şey bul ki, uzun sürmesin güzel yüzlerindeki burukluk.

Şimdi size biraz arkadaşlarımı; Adanalıyı, Aydınlıyı, Sivaslıyı, Yozgatlıyı anlatayım. Onlarla o kadar yakın olduk ki kardeşim gibiler. Adanalı evleneli daha birkaç ay olmuş, çok komik biri, bizim komşu Ali abi gibi. Şakalarıyla mutlu ediyor bizi. Aydınlı biraz kilolu o yüzden çok şakalara maruz kalıyor. Siz de görerseniz benim kadar seversiniz onu. Eşi hamileymiş yakında bir yeğenimiz olacakmış. Sivaslı, biraz sert görünse de çok güzel bir yüreği var. Nişanlıymış, askerden sonra düğününe çağırdı bizi. Yozgatlı ise bana en çok benzeyen. Sevmediğimiz yemekler bile aynı. Aynı zamanda ranza arkadaşım. Hepsiyle omuz omuza yürüyoruz burada. Hepsi o kadar aşık ki vatanımıza. Gurur duyuyorum her biriyle. Hepimizin elleri hala kınalı. Hala anne kokuyoruz hepimiz.

Askerlik anıları hiç bitmez derdin ya baba, gerçekten o kadar çok anı biriktirdik ki burada. Komutanlar tıpkı senin askerlik anılarında anlattığın gibi. Hem sert hem de baba gibi kollayıcı.

Vatan aşkı ne kutsal bir aşkmış. Eğer bir gün vatan uğruna şehit düşersem, bilin ki bu vatan toprakları için az bile. Üzülme demeyeceğim çünkü üzüleceksiniz biliyorum. Ama bu vatan için şehit olan oğlunuzla gurur da duyacaksınız aynı zamanda. Şunu unutmayın ki, bayrağımızı düşürmemek için herkes canı pahasına mücadele ediyor burada. Gözünüz arkada kalmasın. Eğer şehit haberim gelirse eve, tüm köyü bayraklarla donatın, köyümüzden şehit çıktı diye gururlansın herkes. Arkamdan duanızı eksik etmeyin. Her şeyi size borçluyum. İçimdeki vatan sevgisini bile. Hakkınızı helal edin.

Oğlunuz, askeriniz Mehmet...

23 Ağustos 2018

"Bu mektup kahramanlık destanı yazan aziz şehitlerimizin hatıralarından esinlenerek kurgulanmıştır."

Bu Ateş Sönmeyecek

Yaz sabahı şafakta, “Ordular!” diyordu Ata
Daha dün Conkbayırı’nda şimdi Dumlupınar’da...

Heyecanlı sözleriyle ilhamdı dağa taşa,
Alevden gözleri cesaretti, eğilmiş her başa,
O başlar ki doğruldu ve bir daha eğilmedi,
O sızılar ki son buldu ve tüm acılar geçti.
Afyon’dan, Kocatepe’den görmüştü bugünleri,
Tam bağımsızlık yolunda ölmeyi emrederek,
1925’te Kastamonu Nutku’nda,
Doğru yol olarak rehber kılıp medeniyeti.
Cumhuriyet meşalesi yandı onun elinde,
Hiç söner mi bir bak! Mehmetçik kanından fitili
En sağlam temellerle kurulduysa cumhuriyet,
Bu özgürlük ateşi yanacaktır ilelebet.
Sen ki yılmazsan eğer, hiç yıkamazlar Türk genci!
Bu toprak uğrunda ölmeye sen ant içmedin mi?
Damarlarındaki kandan çekinir her tür millet,
Bilirler ki göğsünde bu ateş hiç sönmeyecek!

Milli Birlik ve Beraberlik

Milli birlik ve beraberlik kavramı, özellikle ülkemiz coğrafyası için olmazsa olmaz değerlerden en önemlisidir. Son zamanlarda milletçe yaşadığımız terör ve dış kaynaklı güvenlik sorunlarına karşı verilen mücadele, toplum hayatının merkezine neyi koyacağımız hakkında bizlere yol göstermektedir. Komşu devletlere ve *Arap baharına* kapılan fakat kışı yaşayan milletlere bakacak olursak, hayatımızın merkezinde vatan, bayrak sevgisi, milli birlik ve beraberliğin işlenmesinin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.

Demokratikleşmeyi, devletini ve milletini diğer devletlere peşkeş çekmek olarak bilenlerin sonunun ne olduğu ya da ne olacağı apaçık görülmektedir. Bu sebeple **milli birlik ve beraberlik** hayatımızın merkezinde olmalıdır. Birlikten kuvvet doğacağı gibi Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve onlarca savaş meydanından zaferle çıkan **Mustafa Kemal Atatürk'ün**: *"Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç yoktur."* sözü kulağımıza küpe olmalıdır.

Birlik ve beraberlikle neleri yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya gösterdik. Gerçek demokrasinin ulusun kendi gücü olduğunu, millet olarak yana ve dimdik durduğumuzda neleri başaracağımızı hem dostlarımıza hem de düşmanlarımıza gösterdik. 15 Temmuz gecesinde milletimizin darbe girişimine karşı vermiş olduğu mücadeleyi fantastik ve masalsi olarak yorumlayanların, Türk milletinin geçmişinde verdiği bağımsızlık mücadelelerinden habersiz olduğunu çok net söyleyebiliriz. **Dünyayı dize getiren bu milletin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyi küçümseyenlerin çok sığ bir dünya görüşüne sahip oldukları bir gerçektir.** Kısacası, *"Onların hayallerinin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar."* bu yüzdendir ki milli birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ettiğimizde bize hiçbir şey zor gelmeyecektir.

Ulusal birlik ve beraberlik konusunda **Hz. Mevlana'nın**: *"Bir olalım, iri olalım, diri olalım."* öğüdü her daim aklımızın bir kenarında bulunmalıdır.

11 Aralık 1917 tarihinde Kudüs'e giren işgalci İngiliz ordusu komutanı **Edmund Allenby, Selahattin Eyyubi'nin kabrine gelerek** mezarını tekmelemiş ve *"Kalk Selahattin biz geldik."* diyerek saygısızlığını, bu coğrafyada yaşayan insanlara olan nefretini, hazımsızlığını göstermiştir. Bu olay bizlere göstermiştir ki **düşmanlarımız öç alma duygusuyla yaşıyor.** Bu duyguları kendinden sonraki nesillere aktarmayı ve bunu bize karşı propaganda haline getirmeyi çok iyi beceriyorlar. Her fırsatta farklı maşalar aracılığı ile ülkemiz ve milletimiz



üzerinde farklı senaryolarla bu düşmanlıklarını göstermekte, birlik ve beraberliğimizi yıkma çabasındalar. Bizler de bu oyunlara karşı milli birlik ve beraberlikle galip geldiğimizi unutmamalıyız. Ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan milli mücadele dönemi ve 15 Temmuz gecesinde hiçbir zaman unutulmaması-unutturulmaması gerekmektedir. Zira *"Su uyur, düşman uyumaz."*

İstiklal marşımızın şairi **Mehmet Akif Ersoy** bir hatırasında, I. Dünya savaşı sırasında Viyana'da bulunduğunu ve otel odasında dinlenirken şehirdeki tüm kilise çanlarının çalmaya başladığını ve insanların ellerinde mumlarla cadde ve sokaklarda haykırdıklarını görmüş. Mehmet Akif, Osmanlı Devletinin müttefiki olan Viyanalıların cephede savaş kazandığını düşünerek odasından çıkmış ve sokaklara inmiş. Merakla bir esnafa *"Bir zafer haberi mi var?"* diye sormuş. Esnaf: *"Zafer de söz mü? İngilizler Kudüs'ü aldı."* cevabını vermiş. Bu sözleri duyan Mehmet Akif, medeni denilen Avrupa'nın iki yüzlü davrandığını ve insanlığını kaybetmiş olduğunu bir kez daha tescillemiş ve İstiklal Marşı'nda da *"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."* mısrasındaki betimlemesiyle anlatmıştır.



len iç ve dış tehditleri çok kolay bertaraf etmektedir. Manevi değerleri yüksek ve **sağlam bir ahlak yapısına sahip olmak, milli birlik ve beraberlik kavramının temel taşlarındandır.**

Bu açıdan her bir vatandaş üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmalıdır. Anne baba olarak çocuklarımızı donanımlı bir şekilde yetiştirmek, özellikle yaşayabilmenin ülke birliğini sağlamaktan geçtiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını sürdürmesinin milli birlik ve beraberlikle mümkün olduğunu kavratmamız gerekmektedir. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının çocuk ve gençlerimize yönelik yaptığı müze ve tarihi seyahatler desteklenmeli, üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların kazanılmasında ne bedellerin ödendiği ve ne mücadelenin verildiği bilinmelidir.

Özellikle yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminde insanlar bedenlerini hiç çekinmeden tanklara, toplara, kurşunlara siper ederek, bu hain darbe girişiminin bertaraf edilmesini sağlayarak toplumsal bir başarı göstermiştir. Bugün 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşımızın



Geçmişini Bilmeyen Geleceğine Yön Veremez

Milli birlik ve beraberlik içinde yaşamak devleti güçlü yapar. Güçlü bir devletin olması demek, insanların huzurlu, güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmesi anlamına gelmektedir. Milli birlik ve beraberlik; sosyal, kültürel, ekonomik kısacası hayatımızın tüm alanlarında gelişmeye, ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Nitekim son zamanlarda **Türkiye'de ekonomik ve teknolojik gelişmelerde milletimizin yüksek özgüveni, bilime verdiği değer ve daha mühimi olan millileşme önemli bir yer tutmaktadır.** İnsanlarımızın özellikle bu millileşme adımlarına destek vermesi, ülkesinin yanında durması dosta güven düşmana korku vermiştir.

Devletlerin iç ve dış mihraklara karşı mücadelesinde milli birlik ve beraberlik kavramı hayati bir önem arz etmektedir. Milli birlik ve beraberliği, vücudumuzu hastalığa, virüslere karşı koruyan bağışıklık sistemine de benzetmek mümkündür. Nasıl ki bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler hastalığı daha kolay alt ediyor ya da kolay kolay hasta olmuyorsa, milli birlik ve beraberlik bilinci yüksek olan bir devlette kendisine yöne-

aziz hatıralarını anmak ve onları unutmamak için yapılan hemen hemen tüm anıtlarda milli birlik ve beraberliği temsil eden semboller bulunmaktadır. Ülkemize karşı yapılan ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal tüm kötü senaryoların milli birlik ve beraberlikle üstesinden gelinmiştir. **15 Temmuz'un da Demokrasi ve Milli Birlik Günü** olarak anılması bunun en önemli göstergesidir.

Milli birlik ve beraberliğimiz birçok kez çetin savaş ve mücadelelerle sınanmış fakat birlik ve beraberliğimizin yapıtasını oluşturan insanlarımızın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacıyla mücadele etmesi bizlerin bu ülkede özgürce yaşamasını sağlamıştır.

Millet, bayrak, vatan ve devlet için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.





ADANA

Milletimizin
15 Temmuz
gecesindeki
onurlu duruşu,
nesiller boyu
şükran ve
minnetle
anılacaktır.
Milletin
varlığına kast
edenler ise
elbette hüsrana
uğrayacaklardır.

Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü: F E T Ö

15 Temmuz hain darbe girişimi, Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bertaraf edilirken, tüm dünya din istismarının karanlık çehresiyle yüzleşmiştir. FETÖ; din kisvesi altında yalan ve hileyle yayılan, İslâm'ı maddî-manevî her anlamda çıkarlarına alet eden bir sömürü sistemidir. Devletimizin bekasını hedef alan, milletimizin inanç ve değer dünyasını hiçe sayan dış mihrakların emelleri uğruna kendi halkı üzerine ateş açmaktan çekinmeyen bu asi topluluğun elebaşı, insanımızı Allah'ın dini ile aldatmıştır.

Her şeyden önce din istismarının teröre dönen yüzü olan 15 Temmuz alçak darbe girişimi göstermiştir ki **hiçbir güç Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden daha üstün olamaz.** Devletimizi yerle yeksan etmeyi, milletimizi sindirmeyi ve İslâm ümmetinin umudunu toprağa gömmeyi hedefleyenler, rezil ve zelil olmaya mahkûmdur. Bu acı tecrübe, mukaddesatımızı kendi çıkarları doğrultusunda suistimal eden kişi ve gruplara karşı uyanık olmamız gerektiğini bize güçlü bir şekilde hatırlatmıştır.

İrk, mezhep veya meşrep yoluyla ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyen ayrımcı nifak ve isyan hareketlerine karşı tek yürek, tek bilek olmaya devam edelim.

Din istismarı, din sömürüsü yapmak, dine dair kavramlar ve değerler yoluyla insanları aldatarak maddî veya manevî çıkar elde etmek kendi menfaatleri için dini kullanmak demektir. Karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu (*Soru çalma, rüş-*

vet, iltimas, iftira, dinleme, şantaj, fişleme, karalama vb.) mübah gören, insanların dinî duygu ve heyecanlarını istismar eden, milletimizin zekâtını, sadakasını, kurbanını çalan ve evladını elinden alan, dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif eden bir örgüt, asla dinî cemaat olarak nitelendirilemez.

İslâm'da davet, Allah'a ve Peygamberimizin kutlu yoluna yapılır. Allah'ın adını ve dinî motifleri kullanarak menfaat ilişkileri kurmak dine yapılan en büyük saygısızlıktır.

Din istismarı; kavramları kirleten, değerleri yıpratın, Müslümanları kandıran ve her anlamda sömüren bir olgudur. İslâm'a göre hiç kimse aklını, iradesini ve bağımsızlığını bir başkasına kayıtsız şartsız teslim edemez. Maddî imkânlarını, gücünü, makamını, zamanını ve emeğini Allah'ın rızası dışında kişilerin ve grupların çıkarı için haralayamaz. FETÖ, bütün bu ilkelerin aksine hareket ederek, tarihte görülebilecek en büyük örgütlü din istismarlarından birini gerçekleştirmiştir.

Örgütün istismar ettiği değer ve kavramları şöyle sıralamak mümkündür:

- FETÖ, Allah Teâlâ'nın ismini, sıfatlarını ve ayetlerini istismar etmiştir.
- FETÖ, Kur'an-ı Kerim'in ayet ve hükümlerini istismar etmiştir.
- FETÖ, Peygamberimizin hadislerini ve manevî şahsiyetini istismar etmiştir.
- FETÖ, sahabe-i kiramın hayat hikâyelerini istismar etmiştir.
- FETÖ, ibadetleri tahrif ve istismar etmiştir.
- FETÖ, İslâmî kavramları istismar etmiştir.
- FETÖ, duayı ve bedduayı istismar etmiştir.
- FETÖ, gençlerin enerjisini ve İslâm'a adanma heyecanını istismar etmiştir.

Örgütün başındaki isim, kendisini Yüce Allah ve Hz. Peygamber (sav) ile doğrudan görüşen ve Yüce Allah ve Hz. Peygamber'den (sav) aldığı talimatları müntesiplerine ulaştıran bir konumda görmektedir. Hz. Peygamber'in vefatıyla birlikte vahiy sona ermiştir. Onun vefatından sonra vahye muhatap olduğu iddiası sahte peygamberlik anlamına gelir ki bu da boş bir iddiadan öteye geçemez. Hz. Peygamber ile sürekli görüştüğünü ve onunla istişare ettiğini iddia eden bu vicdansız din taciri, Allah benimle konuştu: "Doğru, ben kâinatı Muhammed'in hatırıma yarattım ama senin hatırıma devam ettiriyorum, buyurdu." diyecek kadar ileri gitmektedir.

Allah İle Görüşme İddiaları

Örgüt başının konuştuğu kürsüde Allah'ın bulunduğu iddiası Yüce Allah'a mekân isnat etmek anlamına gelir. Yüce Allah "mekândan münezzeh" olduğu için ona mekân isnat eden söylemler kullanmak İslam inancına kesinlikle aykırıdır. Örgüt başı, doğrudan Allah'ı gördüğünü ve müşahede ettiğini iddia etmektedir. Bu dünyada Yüce Allah'ın görülmesinin mümkün olmadığı, İslam âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir husustur. Ayrıca Hz. Musa'nın Allah'ı görme arzusuna Yüce Allah tarafından, "Beni asla göremezsin!" (A'râf, 7/143) şeklinde cevap verilmiş olması da insanın dünyada Allah'ı görmesinin imkânsız olduğunu ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim'de havarilere (Mâide, 5/111) ve Hz. Musa'nın annesine (Tâhâ, 20/38) ilham yoluyla birtakım yönlendirmeler yapılmış olsa da ayet-i kerimede açıkça vurgulandığı üzere peygamberler dışında hiçbir kimsenin Yüce Allah ile konuşup görüşmesi vaki değildir. Allah Teâlâ kendi mesajını insanlara ulaştırmak için onlar arasından seçmiş olduğu peygamberleri vasıta kılmıştır (Şûrâ, 42/51). Bu sebeple Allah'ın, peygamberler dışında insanlarla konuşması söz konusu olmaz. Allah ile insan arasındaki iletişim Kur'an'ın ifadesiyle peygamberler aracılığıyla ve vahiy yoluyla olmaktadır (Şûrâ, 42/51). Yüce Allah gayba ancak kendi seçtiği peygamberlerini muttali kılmaktadır (Cinn, 72/26-27). Bunun haricinde peygamberler dışındaki kişilerin gayb bilgisine sahip olduklarını iddia etmeleri, tıpkı kâhinlerin dayanaksız kehanetleri gibidir ve bu iddiaları ciddiye alan bir kişi, Hz. Peygamber'in ifadesiyle (Ebû Dâvûd, "Tib", 21) ona indirilen esasları inkâr etmiş konumundadır (Ali el-Kârî, Minahu'-ravdi'l-ezher fi serhi'l-Fikhi'l-Ekber, s. 416-417).



Hız. Peygamber İle Görüşme İddiaları

Örgüt başı, bazen rüya bazen de uyanıkken/yakaza halinde bağlarına Allah'tan bir lütuf olarak Hz. Peygamber, sahabe, evliya ve mukarrebînle görüşme ve sohbet etmenin mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Bütün insanlar gibi Hz. Peygamber de (sav) belli bir ecelle dünyaya gelmiş ve vadesi dolunca vefat etmiştir. Yüce Allah bu değişmez gerçeğe müminleri hazırlamak için Kur'an-ı Kerim'de "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler." (Zümer, 39/30), "Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır." (Âl-i İmrân, 3/144) buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bu sarih beyanlarına aykırı bir şekilde Peygamber efendimizin ölmediğini, gelip cemaatinin arasında dolaştığını, ondan birtakım emirler aldığını iddia etmek en başta Kur'an-ı Kerim'e ters düşer. Vefat edip toprağa verildikten sonra Hz. Peygamber'in yeryüzünde temessülü, bedenlenmesi ve birileriyle görüşüp sohbet etmesi mümkün değildir. Eğer vefatından sonra Hz. Peygamber'in (sav) yakaza halinde görülmesi mümkün olsaydı buna en layık olanlar şüphesiz sahabeler olurdu. Zira onların Hz. Peygamber ile olan arkadaşlıkları kıyamete kadardır. Hâlbuki hiçbir sahabe Resûl-i Ekrem'i yakaza halinde gördüğünü iddia etmemiştir (İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XII, 385). Örgüt başı, bu ifadeleriyle Hz. Peygamber ve sahabeyi tebcil görüntüsü altında kendisine olağanüstü bir konum biçmekte ve mensuplarını efsunlayarak kendisine olan bağlılıklarını pekiştirmeye çalışmaktadır.

Allah Resûlü'nün birilerinin rüyasına girerek onlara emirler verdiği yönündeki iddialar öznel nitelikte olup bağlayıcılığı yoktur. Birisi rüyada Hz. Peygamber'i gördüğünü ve belli mesajlar verdiğini iddia etse bu, başkaları için herhangi bir hüküm değeri taşımaz ve onunla amel etme zorunluluğu da bulunmaz. Rüyada yapılması istenen şeyler dine aykırı ise onunla amel kesinlikle caiz değildir. Kaldı ki rüyaların birçoğu uyku halinde bazı haricî etkenler sonucunda ruhî ve zihinsel dünyamızda ortaya çıkan sübjektif görüntülerdir. Örgüt başının rüya ile amel ediyor görünmesi ve çevresine bu yönde telkinlerde bulunması zamanla bağlarını yönlendirici ve rüyalar üzerinden onlara mesaj verici bir boyut kazanmıştır. Nitekim bağlarına, Hz. Peygamber'den geldiği söylenen talimatla örgüt propagandası kapsamında sosyal medyada kampanyalar yaptırılmıştır. Örgüt mensupları, görülüp görülmediği dahi bilinmeyen rüyalarla birtakım eylemlerde bulunmaya yönlendirilmiştir. Bu tutumun yakın tarihte ülkemize ne tür felaketler yaşattığı apaçık ortadadır.



Meleklerle Görüşme İddiaları

Allah ve Hz. Peygamber ile sürekli irtibat halinde olduğunu iddia eden örgüt başı için melek ve cinlerle görüşebilme de artık rutin hadiselerdendir. Bu durum sadece kendisi için değil bağları için de sıradanlaşmıştır. Melek ve cinlerle görüşme beyanlarının, muhatapların zihinlerini ele geçirip iradelerini teslim almak için kullanıldığı anlaşılmaktadır. En başta örgüt başı olmak üzere örgütten pek çok kişinin meleklerle görüştüğü şeklinde bir şayanın bilinçli bir şekilde yayılması, örgüt mensuplarının motivasyonunu artırma ve yapıya yeni eleman devşirmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır.

Gaybı Bilme İddiaları

Gelecekte haber verme anlamında kehanet, İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Medyumluk da kehanetin bir türü olarak nitelendirilebilir. Kur'an'da gayb bilgisinin sadece Allah'a ait olduğu, cinlerin ise gaybı bilmeyip, yaldızlı sözlerle birbirlerini aldattıkları ifade edilmiştir. Hz. Peygamber (sav), kendisine kâhinlerin gâipten haber verme iddiasında buldukları söylendiği zaman bu tür bilgilerin bir değerinin olmadığını aktarmış, kâhinlerin söylediklerinin bazen doğru çıktığı ifade edilince de bunların cinlerin kulak hırsızlığına dayandırılıp bir doğruya yüz yalanın karıştırılmasıyla ortaya çıktığını belirtmiştir (Buhârî, Tıp, 46; Tehvid, 57; Müslim, Selam, 122-123). Bu açık naslara rağmen örgüt başının, kehanetin bir türü olan medyumluğu meşrulaştırıcı nitelikteki söylemleri, İslam'ın temel bilgi kaynakları bakımından asla tasvip edilemez.



Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünneti, İslam'da dinî bilginin yegâne kaynağı ve meşruiyet ölçüsüdür. Dolayısıyla peygamber dışında hiç kimsenin yanılmazlık niteliği olmadığı için kişilerin görüş ve yorumlarının geçerliliği bu iki kaynakla uyumlu olmasına bağlıdır. İlim ölçüleri içerisinde İslam'ın temel bilgi kaynaklarına dayanmadan insanlar üzerinde keramet, rüya, ilham ve benzeri yollarla otorite kurmaya çalışanların İslam adına verdikleri hükümlerin hiçbir geçerliliği yoktur.

FETÖ, yukarıda belirtildiği üzere sembolleri çok iyi bir şekilde kullanmakla birlikte, rüyalara ve İslam dinine ait kutsal kelimeler içeren söylemlere ve uygulamalara da önemli bir yönlendirici faktör olarak sık sık başvurmaktadır. Din istismarı üzerine kurulu gruplara yönelimin önlenmesi ancak sağlam ve yeterli dinî bilginin toplumda yayılmasıyla mümkündür. Yüce dinimizi sahih kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenmeliyiz. Kalbimizi, gönlümüzü, ruhumuzu, aklımızı, fikrimizi, irademizi başkalarına teslim etmemeliyiz. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul ve köle olmaya davet edenlere zerre kadar itibar etmemeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi korumalıyız. Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz saymalıyız. Farklılıklarımızı ayrılık-gayrılık nedeni değil, zenginlik ve rahmet vesilesi görmeliyiz. Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmalıyız. Yarınlarımızın, bugünlerimizden çok daha güzel olacağına dair inancımızı sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki bizi diri tutan, inancımız ve ümidimizdir.

FETÖ'nün kırk yıllık geçmişine baktığımızda, örgütlenmesini gerçekleştirme ve kendini meşrulaştırma konusunda en çok dinî değerleri kullandığı ve kendisine dinî bir cemaat görün-

tüsü verdiği anlaşılmaktadır. İnsanları körü körüne bir ideolojiye teslim olmaya çağıran yapılara karşı; ilim, hikmet ve aklı kullanmanın önemine vurgu yapan, sorgulamanın gerekliliğini öğreten, varlık âlemi ve Kur'an ayetleri üzerinde düşünmeyi tavsiye eden İslâmî ilkeleri her zaman aklımızda tutalım. Sözde İslâmî söylemlerini gizemli anlatımlarla süsleyen; keramet, rüya, ilham ve hikâyeler üzerinden dini tahrif isteyen çıkarıcı yapılara pirim vermeyelim ve bu yapıların köklü Anadolu irfanına zarar vermeyi hedeflediğini asla gözden kaçırmayalım. Bir Müslüman'ın Allah'ın kitabını, Peygamber efendimizin sünnetini ve 14 asırlık sağlam tecrübeyi bir tarafa bırakarak; aklını, idrakini, vicdanını bir diğer kişiye ya da gruba teslim etmemesi gerektiğini unutmayalım. İrk, mezhep veya meşrep yoluyla ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyen ayrımcı nifak ve isyan hareketlerine karşı tek yürek, tek bilek olmaya devam edelim.

Milletimizin 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu, şüphesiz nesiller boyu şükran ve minnetle anılacaktır. Millettin varlığına kast edenler ise elbette hüsrana uğrayacaklardır. Ancak başımızdan geçen bu büyük badireden elbette millet olarak çıkaracağımız büyük dersler vardır. Bu aziz millete bu kötülüğü reva görenleri unutmamalıyız.

Kaynaklar

1. Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı, DİB, Ankara, 2017
2. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü FETÖ Sunum
3. FETÖ Din İstismarını Arkasına Gizlenen Terör Örgütü, DİB, Ankara, 2018
4. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 29/07/2016

15

TEMMUZ DESTANI

Benim adım direniş, ülkem bana destan der
Ölmekten korkmaz şehadet şerbetini doğduğunda içenler
Yediden yetmişe bu vatanın evladı ya istiklal ya ölüm diyenler
Benim adım destan, yazmaya korkar kalemler
Gecenin karanlığında yurdumda hainler planlar yapmış,
Bilmezler can-ı can eden Mehmetler yaşarmış
Titrer yüreğim, bilse yabancı bir el toprağımdan bir avuç almış,
Geririm göğsümü düşmem! Atalarım al bayrağı kanlarıyla yıkamış
Benim adım destan, dost kalemler tükenmiş
Sayfalar gözyaşlarımla ıslanmış
Zaman geldi çattı ve dur dedik alçaklara,
Dillerde Allah-u Ekberler yükseldi semaya
Analar ilk kez çağırmadı kınalı kuzularını yuvaya
Söyledikleri tek şey, vatanıma uzanan eller kırıla
Benim adım destan, dost sayfalar tükenmekten korkar
Nehirler, denizler mürekkep olsa kalemler yetmez yazmaya,
Ulus artık güvende, temizlendi hainlerden
Zarar gelmez vatan sana canım feda diyenlerden
Biz Türk'üz, korkumuz yok kötü emellerden

Zerre eksiltemez hiçbir kuvvet içimizdeki vatan,
bayrak sevgisinden

Benim adım **15 Temmuz Destanı** dost

Söylesem dolmaz sayfalar nafile

Kalemler çoktan tükenmiş beyhude.





Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz

**Bayrakları
bayrak yapan
üstündeki kandır,
Toprak, eğer
uğrunda ölen varsa
vatandır.**

Sevgili dostlar, yazıma yakın tarihimizin kahramanlık destanı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünü yaşadığımız şu günlerde bizleri yeni bir sayıda buluşturan ve rahmetle andığımız kahramanlarımızı "Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız." ayeti kerimesi ile en büyük şerefe nail olduklarını müjdeleyen, öven rabbimize hamd, "Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa dâhi dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü ileri derecedeki itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister." (Buhârî, Cihâd 21) buyurarak şehitlerin şehadetleri karşısında mazhar olacakları nimetleri anlatarak, din ve vatan uğrunda can vermeye, ümmetini teşvik eden Peygamberimiz (sav)'e çöllerdeki kum taneleri kadar salât ve selam ederek başlamak istiyorum.

Necip Türk milleti tarih boyunca aç-açıkta kalmış, Mehmetçimiz Çanakkale savaşlarında kuru tayın, bulgur pilavı, üzüm hoşafı ile (*Çoğu zaman bunu bile bulamamış*) savaşmış. En yakın arkadaşını yanında şehit vermiş, az sonra kendisinin de şehit olacağını bilmesine rağmen **asla geri durmamış, esaret altına girmemiştir**. Evlatlarına gelecek nesillere ezanın okunduğu, bayrağın dalgalandığı, insanların inancını rahatça yaşayabileceği bir vatan bırakmak için en sevdiklerini feda etmiş, analar evlatlarını kınalıyıp vatana kurban olsun diye cepheye göndermişlerdir. Peygamberimize olan sevgisinden askerine *"Muhammed"* ile aynı kökten gelen *"Mehmetçik"* demiş, *"Peygamber ocağı"* tabirini miras bırakmıştır.

On yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde PKK/PYD/YPG gibi terör örgütleri ile verilen mücadelede neredeyse her gün şehit haberleri almasına rağmen bu milletin **askerlik çağına gelmiş delikanlıları düğüne gider gibi neşeli, şen, aşkla, şevkle, davul zurna eşliğinde askere gitmektedir**. Analar-babalar ise evlatlarını düğüne gider gibi, *"Oğlum ölürsen şehit, kalırsan gazi olursun."* anlayışı ile yolcu etmektedirler.

Evladının şehadet haberi kendisine ulaşan *"Ağlamayın, üzülmeyin, vatan hainlerini sevindirmeyin, bugün oğlumun ölüm günü değil, düğün günü evladımın düğününe hoş geldiniz."* diyebilen acılı şehit babasının duygularını, canından can olan evladını kaybetmiş olmanın karşısında gösterdiği metaneti, sabrı, vakurlu dik duruşunu, *"Vatan sevgisi imandandır."* muştusu ile kalbine yerleşen imanın gücünden başka ne ile izah edebiliriz.

Çünkü Uhut'da Türk milleti üzerinde *"Korkaklıkta zillet ve utanç; ileri atılmakta, izzet ve şeref vardır. İnsan, korkaklık etse bile kaderinden kaçamaz."* yazılı peygamber pusatının hakkını vermeyi *"...eğilip bükülünceye kadar düşmanın yüzüne vurmaktır. Onun hakkı, Müslüman öldürmemen, onunla kâfirlerin önünden kaçmandır. Onunla Allah Teâlâ sana zafer*

yahut şehitlik nasip edinceye kadar, Allah yolunda çarpışmandır." şartına bağlayan peygamberin ümmetidir. Düşman karşısındaki cesaretini de bu menbadan alır.

Üzerinde yaşadığımız vatan bizim için sadece kuru bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır. Şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır, koruyandır, *"anadır"* vatan.

Millet olarak bundan tam dört yıl önce **15 Temmuz gecesi**, tarihimizin en zor, en uzun ve karanlık gecelerinden birini yaşadık. İşte bu aziz millet **vatan sevgisi ile ilgili en büyük imtihanını o karanlık gecede verdi**. Yüce Rab-bimiz, bütün unsurlarıyla milletimize kenetlenmeyi nasip etti ve milletimiz emanetine sahip çıktı. *"Ezan dinmesin, bayrak inmesin namusuma namahrem eli değmesin."* diye yapılamaz denilenleri yaptı. Hain terör örgütü FETÖ karşısında etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun havaalanlarına, tren istasyonlarına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne, Emniyet Genel Müdürlüğü binasına, MİT Müsteşarlığına, tarihinde ilk defa bombalanan Gazi Meclise velhasıl güzel ülkemizin her tarafında darbeci hainlere karşı kadın-erkek, çoluk çocuk demeden,

minarelerden yükselen birlik ve beraberlik çağrısı selâlarla başkomutanının davetine uyarak, hain terör örgütü tarafından işgal edilmeye çalışılan meydanlara, önemli olan merkezlere akın etti. Tankların önüne etten siper ördü. Üzerilerine yağan mermilere göğsünü siper etti.

Hiç kuşkusuz millet olarak sahip olduğumuz bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu en büyük nimetlerden biridir.

Hamdolsun! Bu büyük nimet ve vatansever milletimizin basireti sayesinde ateş çukuruna yuvarlanmaktan ve karanlığa gömülmekten kurtulduk.

Bu acı tecrübe bize şunu gösterdi: "Hiçbir güç Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden daha üstün olamaz." **Bu hain saldırılar bize şunu öğretti:** "Şerefli milletimizi sindirmeyi, itibarını zedelemeyi hedefleyenler rezil ve zelil olmaya mahkûmdur! Kim mazlumun, mağdurun, muhacirin yanındaysa Cenâb-ı Hakk'ın kudret, rahmet ve inayeti de onun yanındadır. Allah'a sonsuz hamdolsun ki, bu topraklar asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet şüheda evladıdır. Bu ezanlar, bu cumalar İslam'ın şiarıdır. Kıyamet sabahına kadar da rabbimizin inayeti, milletimizin feraseti ile böyle kalacaktır."

Allah'ım! İzzetine sahip çıkmak için 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan bu necip millete zeval verme! Asırlardır mazlumların umudu olmuş, mağdurların yanında yer almış, muhacirlere kucak açmış bu milletin üzerinden rahmet ve nusretini eksik etme!

Allah'ım! Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesat tohumları ekmeye çalışanlara fırsat verme.

Allah'ım! Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma.

Allah'ım! Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve merhametten ayırma.

Biz sırtımızı sana dayadık, sana güvendik, gücümüzü sana ettiğimiz imandan aldık, yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme.

Allah'ım!

Bu ülkenin dirliğine inanan, birlik ve beraberliğinin devamı için canla başla çalışan, bu coğrafyada huzur ve mutluluğun kıyamete kadar devam etmesini arzulayan ve bunun için canlarını milletimizin mukaddes değerleri için feda eden "şehit olduğuna kanının şehadet ettiği" şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve vatansever kardeşlerimize selâm olsun! Selam ve dua ile...

DEMOKRASİ NÖBETİ HIÇ BİTMEMEYECEK

15 TEMMUZ

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DEGER



Direnışin Özü: Sessiz Yığınlar

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

Bu dörtlükte ne kadar güzel ifade etmiş şairimiz, bastığımız kara parçasının topraktan ibaret olmadığını. Kulak verelim o halde çünkü söyleyecekleri vardır sessiz yığınların...

Durup, düşüneceksin önce vatanın değerini, uğruna verilen şehitleri, geride kalan kimsesizleri idrak edeceksin. Bu vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi duracaksın, tarumar olmayacaksın. Yaşamak ve milletini yaşatmak için yıkılmayacaksın.

Bir tarih boyunca şanına, şerefine yakışırcaşına sapasağlam duracaksın. Bir an tereddüt edersen her şeyini kaybedersin. Çanakkale'deki gibi çelikten bir zırh olacaksın düşmana. Dışarıdan yıkmaya çalışacaklar ama başaramayacaklar. Ülkedeki hainleri besleyip, büyütecekler yine başaramayacaklar. Tarihi kahramanlarla dolu bu milletin bileğini bükemeyecekler. 15 Temmuz'da bükemedikleri gibi...

Terör örgütü hain planlarını çok önceden yapmış, 15 Temmuz gecesi harekete geçiyordu.

Hain pusularla, söndürülen yaşamlara yenileri ekleniyordu o gece. Acımadan, namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere bile. Fakat yine başaramadılar. Yerle yeksan oldular. Çünkü millet, tüm tuzaklara tüm oyunlara rağmen geçit vermedi.

**Ey Şehidim!
Senin kanıyla yoğruldu
bu kutsal topraklar,
senin kanıyla tekrardan
yeşerdi. 15 Temmuz
gecesi bu vatan için
canını seve seve feda
eden şehitlerimizi
saygıyla anıyoruz.**

Hain emelleri olan yapılanmalar, başka ülkelerin maşaları; ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı yaratmak isteyerek; bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine göz dikmişlerdi. Fakat biz, millet olarak el ele vererek; köprülere, havaalanlarına, açık meydanlara **koşarak bayrağımızı dalgalandırdık**. Tarihimizde defalarca ortaya çıkardığımız o asil ruhu, 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört köşesinde yeniden gösterdik. Türk milletinin özgürlüğüne içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlerin bir temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk milletinden milyonların bastırıldığı bir destana dönüştürdük.

15 Temmuz gecesi Türk milleti silahtan, toptan, tüfekten korkmamıştır. Kendi **canını ortaya koymuş** ve vatanına sahip çıkmıştır. Bütün dünya gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışımını bile teslim etmez.

Minnettarız,

15 Temmuz 2016'da terör örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi, Türk milletinin direnişiyle **bertaraf edildi**. Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti ancak **251 vatandaşımızın şehit olduğu, 2196 vatandaşımızın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor**. Bu kara günde Şehit **Ömer Halis Demir**'in yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya çıktı ve darbe girişimi durduruldu. Onlar vatana olan borçlarını sonsuza dek ödediler. Ruhları şad olsun. Gözleri arkada kalmasın şimdi sıra bizimdir. **Nöbetteyiz!**

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DEĞER





İZMİR

İnsanlığa barış, huzur ve adalet dağıtmak için Orta Asya'dan başlayıp, demirden dağları eriterek Ergenekon'dan çıkıp, canları ve malları pahasına savaşarak en sonunda Anadolu'yu bizlere yurt bırakıp Viyana kapılarına dayanan, şanlı ve köklü bir tarihe sahip olan büyük bir milletiz. Bu asil millet, çıktığı bu kutlu yolda büyük mücadeleler verip büyük çileler çekmiş olsa da tüm zorlukları ve önüne çıkan engelleri büyük bir inanç ve kararlılıkla aşarak yolculuğuna devam etmiştir. En karanlık zamanda aydınlık günlere ulaşmış, çağ açıp, çağ kapatmış, büyük bir cihan imparatorluğu kurmuştur. **Atalarımıza dua ve şükranlarımızı sunuyoruz.** Üzerinde yaşadığımız bu topraklar bizlere onların armağanıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip çıkmak ve korumak bizlerin asli görevidir.

Millet olabilmenin gerekleri, **tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet** etrafında aynı şuur ve inançla birbirimizle kenetlenmekle olacaktır. Aynı ülküler etrafında toplanan topluluğu hiçbir güç kolayca mağlup edemeyecektir. **Türk milleti tarih sahnesinde yer aldığı ilk günden düşmanları eksik olmamıştır.** Yakın ve uzak tarihimizde bunun sayısız örnekleri mevcuttur.

Bu vatanın bedeli Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da ve meydanlarda büyük Türk milleti tarafından fazlasıyla ödenmiştir.

Tarih Şuurunda Millet Olabilmek



"Ecdadımızın heybeti ma'rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır!"

Namık Kemal

Türk devleti ne zaman güçlü ve söz sahibi olmuşsa hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehlikelere karşı düşmanlarla mücadele etmeyi bilmiştir. Okyanus ötesi düşmanlarla ve ülkemiz içerisinde faaliyet gösteren işbirlikçilerle de mücadelemiz sürmüştür.

Türk milleti ne zaman tefrikaya düşmüş, ne zaman içimize gizli düşmanlar sızmış, ne zaman bizden olmayıp bizden gibi gözükkenler ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlar; işte biz o zaman içimizdeki birlik ve beraberlik ruhumuzu kaybetmişizdir.

Büyük Türk milleti, Allah (cc)'in büyük lütfuyla **yüksek adalet duygusu, teşkilatçılık yapısı ve cengâverlik ruhu** ile düşmanlarına her zaman korku vermiştir. Düşmanlara verilen bu korku, savaşlarda elde edilen büyük zaferlerin bir neticesi olmakla birlikte, fethettiği yerlerdeki halka karşı göstermiş olduğu derin hoşgörünün bir neticesidir. Türk devleti tarihin hiçbir döneminde zulüm-kâr olmamıştır.

Fethettiği her yere hak ve adalet götürmüş, halkın yaşam biçimine ve inancına müdahale etmemiştir. Türk devletini, milletini cenk meydanlarında mağlup edemeyeceğini anlayan haçlılar ve günümüzde onların devamı olan batı dünyası, hile ve desise ile Türk devletini mağlup etme yoluna gitmiştir.

Büyük Türk milleti, zalimlere karşı her zaman tek yürek, tek yumruk olarak haddini bildirmiş mazlumların da her zaman yanında yer alarak, koruyup kollamıştır. Büyük millet olmanın şuuruyla bu uğurda her türlü fedakârlığı yaparak, canını ve malını da her zaman ortaya koymuştur. Bu büyük, necip millet tarihinde hiçbir zaman devletsiz kalmamıştır ve kalmayacaktır. **Tarihte Türk adlı devleti yok etmek isteyen zalimler, tarihin her devrinde derslerini almışlar fakat hiçbir zaman Türk'e olan kin ve öfkelerini kaybetmemişlerdir.** En zor zamanlarda bile **"bitti, yok oldu."** denilen devlet, daha da diri ve kuvvetli bir şekilde tarihteki yerini her zaman almıştır. Tarihte güçlü bir şekilde yer almış bu milleti yok etmek

Bizden önceki nesillerin kazandırdıklarını, bizler aynı şuur ve imanla en ileri seviyeye götürmek ve yükseltmekle görevliyiz.

için her türlü saldırıyı gerçekleştiren hainler, zalimler bilmiyorlar ki *"Türk milleti bir ölür, bin dirilir."* Türk milleti düşmanla savaşta ölümü şehadete erme vesilesi, şehitlik mertebesine çıkma olarak gördüğü için ölümden hiçbir zaman korkmamıştır. Yakın zamanda kutladığımız **Çanakkale Zaferi** buna en güzel örnektir. **Kurtuluş Savaşı** başka bir örnektir. **Kıbrıs Barış Harekâtı**, **15 Temmuz millet direnişi** ise bambaşka örneklerdir. Barışta sessizlik ve sükûnet ehli olan Büyük Türk milleti, **vatanına bir saldırı olduğu zaman hainlere, alçaklara, tarihin tozlu rafları arasında kalmış zaferleri hatırlatmasını da çok iyi bilir ve bilmiştir de.** İşte bu yüzden tarih Türk milletinin zaferlerini altın harflerle yazmıştır.

Savaşlarda Türk milletini ve devletini yok edemeyeceğini anlayan **haçlıların** günümüzde devamı olan Batıların ülkemizde yetiştirmiş olduğu taşeronları sayesinde vatanımızı bölmeye, yok etmeye kalkışmışlardır. **Bağımsızlığımızın sembolü olan Gazi meclisimizi bombaladılar. Terörle mücadelede en etkin çabayı gösteren Özel Harekât polislerimize bomba yağdırdılar.** Maalesef 15 Temmuz 2016'da tüm bu saydıklarımız gerçekleşmiştir. Hem de bizden gözücü, bizim gibi düşünür görünüp, gerçekte; düşünceleri, inançları, niyetleri başka olan, tamamen dış güçler tarafından yetiştirilen terör örgütü tarafından. Türk milleti devletimize kastedilen bu büyük oyunu meydanlara inerek, tankların önüne durarak püskürtmüştür. Bu durum da gösteriyor ki Türk milleti, hangi şartlar altında bulunursa bulunsun her zorluğu aşacak güç ve kudrete sahiptir.

Her Türk vatandaşı her bir köşesi şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarımıza sahip çıkmak zorundadır. Bu vatan kolay kazanılmamıştır. Bu vatanın bedeli Malazgirt'te, İstanbul'un fethin de, Çanakkale'de, Sakarya'da Dumlupınar'da ve 15 Temmuz'da meydanlarda büyük Türk milleti tarafından fazlasıyla ödenmiştir. Tarihimizin bu şan ve şerefle dolu sayfalarına baktığımızda bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Bizlere düşen atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanımıza sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir.

Sahip olduğumuz her değeri İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuru çerçevesinde en ileri seviyeye götürmek herkesin vatandaşlık borcudur. Bizden önceki nesillerin kazandırdıklarını, bizler aynı şuur ve imanla en ileri seviyeye götürmek ve yükseltmekle görevliyiz. İlimde, sanatta, tarımda, sanayide en ileri seviyede olacağız. **Her şeyden önemlisi yüksek ahlak sahibi olacağız. Yaptığımız her işte, işin maddi boyutu yanında manevi boyutunu da unutmayacağız. Helali ve haramı her zaman gözetip, kul hakkına riayet edeceğiz.** *"Vatanımı en çok seven vatanına en iyi hizmeti yapandır."* sözü doğrultusunda herkes kendi sorumluluk alanında işini en iyi yapmak zorundadır. Bölünmeden, parçalanmadan vatanımızın her bir köşesini sımsıkı kucaklayarak, kenetlenerek

birlik olacağız. **Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i aynı iman içerisinde hareket ederek vatanımızı en ileri seviyelere çıkartacağız. Birbirimizi seveceğiz hem de çok seveceğiz.** Anadolu'da sık kullandığımız tabirle *"Bir sürü birçok seveceğiz."* Peygamberimiz (sav) buyurdu ki; *"İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız."* Öyleyse temel kural insanların ırk, dil, din mezhep ayrımı yapmadan birbirini sevmesidir. **Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.** *"Ayrılıkta azap birlikte rahmet var."* hadisi kutsisi etrafında kenetleneceğiz. Bizleri birbirimizden koparmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Aynı ruh ve imanla hareket edeceğiz. Bu ruhla hareket edildiği zaman hiçbir güç bizleri birbirimizden koparamayacaktır. Allah (cc)'in bize bahsetmiş olduğu bu güzel coğrafyayı gönül coğrafyamızla birleştirerek doya doya yaşayacağız. Aynı ırmaklarda yıkanıp aynı dağlarda koyun güdeceğiz. Aynı tarlaların buğdayından un yapıp aynı ekmeği yiyeceğiz. Aynı derelerde coşacağız. Halayı, horonu, semahı, zeybeği, Ankara'nın bağlarını hep beraber, kol kola girip oynayacağız.

Sözünde duramayıp özünde kaybolanların çok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. **Bizi biz yapan değerleri hızla tüketip ya da uzaklaşıp bize ters gelen, bize uymayan, bizden olmayanlara doğru da hızlı bir şekilde koşuyoruz.**

Allah bizlere asli değerimiz olan Müslüman Türk kimliğimizden kopmadan, aynı bilinç ve şuurla hareket etmeyi ve yaşamayı nasip eylesin.

Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden; karada, havada, denizde korkusuzca savaşarak hayata gözlerini yuman kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Allah (cc) birlik ve beraberliğimizi bozdurtmasın.

Allah Türk'e yar olsun, Türk milleti ebediyen hep var olsun.



15 Temmuz Ruhunu ile Kızıl Elmaya Yürümek

Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekâtında görev alan Mehmetçiğimize bir muhabirin "İstikamet neresi?" diye sormasının ardından askerimiz, "Kızıl Elma..." cevabını vermişti. Mehmetçiğimizin bu yanıtı sonrasında "Kızıl Elma" gündemde yerini alarak büyük bir merak konusu haline gelmişti. Biz de siz değerli okurlarımız için kızıl elma nedir? araştırdık.

Kızıl Elma Nedir, Neresidir?

Kızıl, Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk; **elma** ise mistik bir yanı bulunan; bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir. Ancak "**Kızıl Elma**" sembolleştirilmesinin elmaya değil, eski Türklerde Güneş ve Ay'ı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülür. Bu top "**muncuk**" adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen zaferin işareti bazen hâkimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade etmiştir.

Ülkemizin yetiştirdiği Büyük Selçuklu tarihçisi merhum **Prof. Dr. Osman Turan** ise, "**Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi**" adlı kitabının "**İslâm-Türk Mefkûresinde İstanbul ve Kızıl Elma Efsanesi**" başlıklı yazısında **Kızıl Elma** ile ilgili:

"Ayasofya'nın önünde dikili bir sütun üzerinde, at üstünde bulunan **Justinianus** (Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen) heykelinin elinde kızıl bir küre olup, **Türk Kızıl Elması** ve cihan hâkimiyetinin hedefi idi. XIII. asır İslâm coğrafyacılarına göre bu heykelin sağ eli havada olup, halkı İstanbul'a davet eden bir mânâya delâlet eder. Sol elinde de madeni bir küre bulunmakta ve bu da düşmanın şehri istilâsına engel bir tılsım telâkki olunmakta idi. Hristiyan kaynaklarına göre at üzerinde canlı gibi duran Justinianus'un heykelinin elinde altından büyük bir elma olup sağ eliyle de Kudüs'ü ve İslâmları göstermektedir. Bu küre imparatorun dünyayı elinde tuttuğuna delâlet ediyor ve "Cihan hâkimiyeti" tılsımının yazılarını taşıyordu. Hristiyan seyyahlarına göre bu altın kızıl küre Bizans imparatorluğuna uğur getiriyordu. Nitekim XIV. asırda heykelin ve kürenin (Kızıl Elmanın) düşmesi birçok ülkelerin kaybına yani Türkler tarafından fethine ve imparatorluğun sükûtuna bir işaret sayılmıştı. İşte Bizans'ın devamı için uğurlu bir tılsım sayılan bu küre Türklerin Kızıl Elması olup ona sahip olmak veya İstanbul'u almak emeli Türk cihan hâkimiyeti mefkûresinin bir sembolü olmuştu." diye söyler.

Ömer Seyfettin ise 1917 yılında yazdığı "**Kızıl Elma Neresi?**" başlıklı hikâyesini **Kanuni** zamanında yapılan bir seferle bütünleştirerek çok güzel bir şekilde anlatmıştır:

"**Kanunî Sultan Süleyman**, otağını kurmuş sefere çıkacaktı. Padişahın otağında toplanan divan sebebiyle bütün devlet adamları oradaydı. Otağın dışındaki askerlerin kükreyen sesleri yeri göğü inletmeye başladı: "**Kızıl Elmaya! Kızıl Elmaya!**"

Padişah dışarıdan gelen seslere kulak kabarttı. Askerlerin ne zaman sefere çıkılsa bağırırmaya başladıkları bu "**Kızıl Elma**" neresiydi acaba? Padişah otağındaki devlet adamlarına sordu: "**Kızıl Elma neresi? İçinizde bilen var mı?**" Hiç kimse padişahın bu sorusuna bir cevap veremedi. Bunun üzerine padişah tek tek sormaya başladı. **Ahmet Paşa**: "**Viyana olsa gerek padişahım.**" cevabını verdi. Bunu diğer devlet adamlarının verdiği: "**Çin, Hint, Viyana, Roma...**" cevapları takip etti.

Padişah tatmin olmamıştı. **İskender Paşa**: "**Padişahım, bin âlimin bilmediğini bir arif bilirmiş. İrade buyurun bir arif bulalım. Ona sorun.**" Padişah **İskender Paşa**'ya sordu: "**Arif kimdir?**" **İskender Paşa**: "**Bilmeyip sezen Padişahım...**" cevabını verdi.

Padişahın uygun görmesi üzerine **İskender Paşa** dışarı çıktı. Bir süre sonra döndüğünde, "**Üç kişi tutup getirdim Padişahım.**" dedi. Padişah: "**Tek tek içeriye alın.**" talimatını verdi. İlk adamı içeriye aldılar. Padişah sordu: "**Kızıl Elma, Kızıl Elma diye bağırıp durursunuz. Neresidir bu Kızıl Elma?**" Adam hiç tereddüt etmeden cevap verdi: "**Padişahımızın bizi götüreceği yerdir.**"

Diğer iki adamın da aynı cevabı vermesi üzerine padişah adamlarına dönerek şunları söyledi: "**Gördünüz ya üçünün de cevabı aynı. Hakikat bir. Kızıl Elma benim gitmek istediğim, yani Hakk'ın beni göndereceği yerdir.**"

Padişah, askerleri ödüllendirerek gönderdi. Dışarıda ise askerlerin bağırımları artarak devam ediyordu: "**Kızıl Elmaya! Kızıl Elmaya!**"





**Kızıl Elma,
Türk devletleri için
bir hedefi ve amacı singeler.
Ulaşılması gereken
bir yeri, fethedilmesi
gereken bir beldeyi ifade
ettiği gibi kimi zaman
bir devlet kurma idealini ve
devletin bekasını,
kimi zaman cihan
hâkimiyeti idealini, kimi
zaman da Türk birliği
idealini ifade etmiştir.**

Bugün Türk milletinin Kızıl Elması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedefi olan *Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır*. Muasır medeniyetler seviyesinde olmak için de, *"Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır."* ifadesi doğrultusunda üzerimize ne görev düşerse en iyisini yapmaya gayret etmeliyiz, çok çalışmalıyız, bir ve beraber olmalıyız, uyanık olmalıyız. Eğer böyle olursak, Kızıl Elma yolunda emin adımlarla yürüyoruz demektir.

Türk halkı; darbelerden, türlü iç ve dış destekli oyunlardan, terörden, her türlü fitnelere, fesatlardan bıktı, yoruldu ve artık uyandı. 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışanlara karşı Türk halkının verdiği cevap buna güzel bir örnek olmuştur.

Unutmuyoruz ve Unutturmayacağız!

Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016 günü bir askeri hareketlilikle başlayan darbe girişiminde TRT yayınının kesilmesi, köprülerin ve havaalanlarının tutulması ile halk nezdinde ilk büyük şok yaşanmış ve FETÖ ihanet şebekesinin demokrasimizi baltalamak için nasıl vatana ihanet ettiğine tüm Türkiye şahit olmuştur.

Bu hain girişime Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emir komuta zinciri içinde gerçekleşiyor izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Ancak önce başbakanımızın ardından cumhurbaşkanımızın açıklaması ve halka yönelik çağrısı, muhalefetin de darbenin karşısında yer alması, bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üst düzey bazı subayların darbe girişimi karşıtı açıklamaları ve rehin alındığı

anlaşılan TSK üst komuta kademesinin darbe yönetiminde olmadıklarının ortaya çıkması, bu hareketin aksine bir ihanet girişimi olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Bunun üzerine, klasik darbelerin aksine halk bir ve beraber olarak sokağa ve meydanlara çıkarak tepkisini ortaya koymuş, fiziksel olarak da darbeye karşı durmuştur. Bu karşı duruş, Türk milletinin demokrasi sınavında başarısı ile sonuçlanmış, şanlı tarihimize bir sayfa daha eklenmiştir. Böylece demokrasimizi baltalamaya çalışanların, güzelim ülkemizin demokrasi ile özgür bir şekilde yönetilmesi yerine karşıtı bir rejimle iç ve dış güçlere hizmet ederek yönetilmesini isteyenlerin hevesleri nihayet kursaklarında kalmıştır. İşte devletimizin bekası için milli birlik ve beraberlik ruhu olan **"15 Temmuz Ruhü"** ile Cumhurbaşkanımızın halka yönelik çağrısının ardından Türk milletinin destan yazdığı mücadelesini, **"Kızıl Elmaya Yürümek"** olarak tanımlayabiliriz.

İçinde Bulduğumuz Coğrafya Adeta Bir Kazan Gibi Kaynıyor

Anadolu toprakları; Alevi'si Sünni'siyle, Türkü, Kürdü ile Lazı ve Çerkeziyle bu millete vatan olmuştur. Misak-i Milli sınırlarından başka gidecek yerimiz de yoktur. Ülkemiz dört bir taraftan saldırı altında ve kuşatılmış durumda. Terör örgütleri başta olmak üzere dış güçler ve kolları, her türlü hainliği ve fitneliği yapmaya devam ediyor. Çok dikkatli olmalıyız. Irak ve Suriye gibi olmamak için ayrımcılara ve ayrıştırıcılara asla fırsat vermemeliyiz.

15 Temmuz destanı ile Türk milleti, *"İ'la-yı kelimetullah"* dedi, *"Devlet ebed müddet"* dedi, *"Kızıl Elma"* dedi. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz ve **15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü** vesilesiyle aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Demokrasi şehitlerimiz, şanlı tarihimizin en şerefli sayfalarına adını yazdırarak ölümsüzleştiler. İnşallah bu millet böyle bir tehlikeyi bir daha yaşamaz. **Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve yaşasın demokrasi!** Türk milleti hep var olsun ve istikametimiz daima **"Kızıl Elmaya Yürümek"** olsun.



Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DEGER



Vatan Sevgisi İmandandır

Vatan, klasik sözlüklerde; "Kişinin doğup yerleştiği ve yaşadığı yer" anlamına gelir. Aslında vatan, uğrunda canlar verilip, kanla sulanan ve üzerinde bir medeniyet kurulan yerdir.



Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki! Namus ve onurumuzu korumak; huzur, güven, esenlik ve dirlik içinde yaşamak için bağımsız bir vatana sahip olmamız gerekir. **Vatan tektir, birdir ve vazgeçilmezdir.** Maldan, mülkten, paradan, candan, yardan her şeyden vazgeçilir ama vatandan asla. Çünkü vatan yoksa namus yoktur, vatan yoksa onur ve şeref yoktur, vatan yoksa din yoktur ve vatan yoksa bizler de yok olmaya mahkûmuz. Vatan olmadan bir milletin ayakta durması da zaten mümkün değildir. Bir milletin varlığı vatanın varlığına ve bağımsız olmasına bağlıdır.

Vatan sevgisi başka sevgilere benzemez. **Vatan sevgisi kutsal bir sevgidir. Vatan sevgisi, bir annenin evladına olan sevgisinden daha büyük bir sevgidir.** İnsan annesiz, babasız ve evlatsız yaşar ama vatansız asla yaşayamaz. Vatan için yaşamasını bilmeyen vatan için ölmesini de bilmez. Vatan, millet, istiklal ve istikbal mücadelesi, bayrak ve bağımsızlık için milli bir şuurla çalışmak ve mücadele etmek bizler için şarttır.

Vatanını her şeyden çok seven bir birey olarak; vatanımıza göz diken, vatanımızda operasyon yapmak isteyen ve bizleri birbirimizden ayırmaya çalışan düşmanlarımızı da çok iyi bilmek zorundayız. **Bu düşmanlar vatanımızı bölmek ve bizleri parçalamak istiyorlar.** Bu düşmanlar bu kadim kardeşliğimize nifak tohumları ekmek istiyorlar. Bu düşmanlar

geleceğimizi yıkmak ve çalmak istiyorlar. Bu düşmanlar bu coğrafyada ve vatanımızda kan, gözyaşı ve kaos eksik olmasın istiyorlar. Bu düşmanlar göklerde bayrağımız dalgalanmasın ve ezanlarımız sussun istiyorlar. İşte bu nedenle düşmanlarımıza karşı varlığımızı ve vatanımızı korumanın yegâne şartı milli birlik ve beraberlik gerçeğidir.

Atalarımız Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda bizler ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde milli birlik ve beraberlik içinde nasıl destanlar yazıldığını tüm dünyaya gösterdik. Millet olarak tek yürek olursak devletimiz kuvvet bulur, huzur ve güvenliğimiz artar, güçlü oluruz, vatanımızda ve dün-

yada söz sahibi oluruz. Çünkü biz bu bölgede güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü olamazsak bizi bu bölgede barındırmazlar ve vatanımız üzerinde türlü türlü oyunlar oynamaya devam ederler. **İşte söz sahibi olmak ve güçlü olmak için en büyük şart milli birlik ve beraberliktir.** Kum ve çakıl taşlarını hafif bir rüzgâr bile dağıtır. Fakat onları çimento ile yoğurursak ortaya kaya gibi bir beton çıkar. Onu rüzgârın dağıtması imkânsız olur. Şimdi o kum tanelerini ve çakıl taşlarını sağlam bir kaya haline getiren nedir? diye soralım kendimize. Şüphesiz ki onları bir arada tutup kenetlendiren ve birbirine sağlam bir şekilde bağlayan çimentodur. İşte onları kenetlendirip birbirine bağlayan

çimento gibi bizi de birbirimize bağlayan çimento vatan sevgisidir, milli birlik ve beraberliktir.

Vatan sevgisi imandandır, vatan sevgisi ecdattandır ve vatan sevgisi nefes alıp vermektir. Çünkü rabbimizin bizlere bahsettiği can, vatan havasını teneffüs etmekle başlar. Vatansızlığın ne demek olduğunu anlamak için çok uzaklara gitmemize gerek yoktur. **Yanı başımızda Irak Suriye ve Libya bunun en çarpıcı örnekleridir.** Bugün Irak, Suriye ve Libya'da kaos, kan ve gözyaşı hâkim olmuş durumda. Etrafımızda olup bitenlerden ders almayacak mıyız? Irak'tan, Suriye'den ve Libya'dan ders almayacak mıyız? Millet olarak bir olduğumuz sürece ve yürekler tek olduğu müddetçe dün **Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da olduğu gibi biz tek yürek olduğumuz müddetçe hiçbir güç bizi yıkamayacaktır.**

Vatan sevgisi imandandır, vatan sevgisi ecdattandır ve vatan sevgisi nefes alıp vermektir. Çünkü rabbimizin bahsettiği can, vatan havasını teneffüs etmekle başlar.



Siyasi fikirlerimiz ne olursa olsun, düşüncelerimiz ne olursa olsun, fikrimiz ve zikrimiz ne olursa olsun konu vatan olduğunda birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız.

Vatanını herşeyden çok seven bireyler olarak, düşmanlarımızın korkunç oyunlarını ve vatanımızda yapmak istedikleri hain planları çok iyi bilmeli ve ona göre milli birlik ve beraberlik içinde tek nefes olmak zorundayız. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Zira birlikte dirlik; ayrılıkta hüzn, acı, gözyaşı ve kaos vardır. Ecdadımızın kanlarıyla ve canlarıyla bizlere emanet ettiği bu aziz vatani kanımızın son damlasına kadar korumalı ve gelecek nesillere emanet etmeliyiz. Ne güzel demiş şair:

"Sahipsiz olan memleketin batması haktr.

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır."

Ecdadımızın kanlarıyla ve canlarıyla bizlere emanet ettiği bu aziz vatani kanımızın son damlasına kadar korunmalı ve gelecek nesillere emanet etmeliyiz.

Düşmanın vatan topraklarına girdiğini öğrenince hiç tereddüt etmeden üç aylık çocuğunu geride bırakarak: *"Evladım, anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz."* diyen **Nene Hatun**, Çanakkale Savaşında, sabahleyin kalktığı anda ağaçların üzerinin bembeyaz olduğunu gören komutan sorar: *"Evladlar bu nedir?"* diye. *"Komutanım, kim bilir belki bugün son günümüz. Elbiselerimizi temizledik ki kefenimiz olsun."* diyen **57. Alay ve yine Çanakkale Savaşında:** *"Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor."* diyen askere komutanı: *"Tüfek sağlam evladım, senin parmağın kopmuş."* diyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. İşte Nene Hatun, 57. Alay ve içindeki vatan sevgisiyle, vatan aşkıyla parmağı kopmuş ama haberi olmayan **bu kahramanlarımız bizlere ilham kaynağı olmalıdır.** Vatan sevgisini en güzel şekilde anlatan bu kahramanlar bizler için büyük bir örnektir.

Bütün dünya şunu iyi bilsin ki! Asla bu bayrak inmeyecek ve vatanımız asla bölünmeyecektir. Bu şehadetleri dinin temeli olan ezanlar asla susmayacaktır. Rabbim içimizdeki vatan sevgisini daim eylesin. Rabbim birliğimize, dirliğimize, esenliğimize ve bu kadim kardeşliğimize karşı nifak tohumları ekenlere de fırsat vermesin. Sizlerin huzurunda ezelden ebede kadar şehit düşmüş bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, geride kalan bütün gazilerimizin de sıhhatlerine kavuşmasını temeni ediyorum. **Vatan sana canım feda...**

Biz, 15 Temmuz ve Milli Şuur

15 Temmuz, Türk siyasi tarihinde hem bir ilk hem de bir milli şuur örneğidir. Tarih boyunca bu topraklar üzerinde defalarca milli savunma, askeri ve sivil savunma durumları yaşanmıştır.

1908 **Ahrar Fırkası** ile halk iradesinin demokratik süreçleri izlediği görülmektedir. İlk olma özelliği ise **halkın doğrudan darbe girişimine müdahale ettiği ve mücadeleden başarı ile çıktığı** bir gerçektir. Bastırılan darbe girişiminden sonra bile demokrasi nöbetlerinin devam etmesi **halkın kendi iradesine nasıl sahip çıktığını** ve demokrasi bilincinin nasıl kalplerde yer ettiğini kanıtlamıştır.

Peki, milli güvenlik derslerinde, günlük konuşmalarda sık sık karşılaştığımız demokrasi terimi ile ilgili neler biliyoruz?

Touraine'nin 2004 yılında yaptığı bir çalışmasında, "*Demokrasi yönetim biçimi en çok sayıda bireye en büyük özgürlüğü veren, olası en büyük eşitliği tanıyan ve koruyan siyasal yaşam biçimidir.*" şeklinde ifade edilmiştir.

Diğer tanımlardan bazıları şöyledir:

"Demokrasi düşüncesinin temelinde toplum hayatını yönetecek otoritenin, topluluğu oluşturan tüm bireylere dayanması ilkesi yatar. Böylece yöneticilerle yönetilenler arasında bir özdeşleşmeyi, halkın halk tarafından ve halk için yönetilmesini gerekli kılar." (Yıldız, 2013: 67).

"Demokrasi temeline dayalı hükümetlerde egemenlik halka, halkın çoğunluğuna dayanır. Demokrasi, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu gösterir. Çoğunluk içinde yer almayanlar ise muhalefeti oluşturur. Çoğunluk ve azınlık arasındaki katılım ve söz hakkı demokrasilerdeki eşitliğin bir sonucudur." (Doğan, 2007:147).

Demokrasilerde askeri/sivil bürokrasi, seçilmiş siyasiler tarafından belirlenmiş politikaları uygulamakla mükelleftir. Seçimler, seçilmişleri denetim altında tutmanın temel aracıdır." (Turşucu ve Beriş, 2011: 7).

Sevda Bağlı'nın yürüttüğü tez çalışması da darbeleri **1960 Darbesi ve Vesayet Demokrasisi, Siyasete Verilen Ayar: 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve Kemikleşen Vesayet, 28 Şubat Postmodern Darbesi ve Ötekileştirilenler** başlıklarıyla konu edinmiştir. Diğer yapılan araştırmalar incelendiğinde de görüleceği üzere Türk siyasi tarihi darbe ve girişimlerine daha önce de birçok kez maruz kalmıştır. Türkiye topraklarında yaşayan ve bu toprakları vatan edinen herkes milli mücadelemize katkı sağlamıştır. **Tarihini bilen ve geleceğini yaşanan tarihten ders alarak inşa eden milletimiz, şimdi ve sonsuza dek kanının son damlasına kadar bu uğurda mücadele edecektir.**

Yaşadığımız bu olayda da görüldüğü üzere bir gecede olan ve biten bir yansıma yoktur. **Sosyal medyanın etkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi ve ekonomi ile ilgili uzun vadeli bir mücadelenin içerisindeyiz.** Uzmanların bileceği üzere istikrar özellikle ekonomik büyümeyi besleyecektir. Yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere özellikle 2013 yılı sonrası ekonomik iyileşmeyi de hedef edinen güçler, ülkemizin geleceğine en son 15 Temmuz gecesini yaşatarak milletimizi aşağı çekmeye çalışmıştır. Kriz durumuna sürüklenen Türkiye'de amaçlarına ulaşabileceklerini sanan taraflar bir kez daha anlamıştır ki tanka, tüfeğe ve hatta füzeye kafa tutan bir ulus hala demokrasisine, geleceğine sahip çıkmaktadır. **Kayıplarımızın çokluğu ile milli irademizin sağlamlığı göstermiştir ki bizden önceki nesiller ne ise aynı ruh ile tekrar tekrar ölmeye ve tekrar tekrar ülkemizi yaşatmaya aynı ruh ile sarıldık.** Zeminini ekonomik buhran yaratma amacı oluştursa da, ne milli iradeyi ne ekonomiyi baskılamaya gücü yetmemiştir.

Bilen ve araştıran kalbi ve entelektüel bilinci güçlü okuyucularımız için 15 Temmuz ve sonrası yapılan bilimsel araştırmalar için *Google Akademik*, *YÖKTEZ* gibi sayfalarda ayrıntılı ve çok yönlü çalışmalarını okumalarını tavsiye edebilirim.

Bizler geçmişi genlerimizde taşıyan ve hikaye diye milli zaferlerimizi dinleyen bir milli şuurun bireyleriyiz. Gelecek hayallerimizi vatanımızla süsleyen bir bilincin ruhlarıyız. Dün vardık, bugün varız, yarın da olacağız.







Vatan, Tarih ve Dil Meseleleri Üzerine...

Değerli okurlarım; hepimiz bir amaç üzerine yaşarız, hemen herkesin içinde bulunduğu zamana ve yarına dair hedefleri vardır.

Yaşam, bugünün üzerine yarını idealize etme sanatıdır. Ancak bence burada görmemiz gereken bir detay söz konusudur. İdealler konuşulurken; **Cemil Meriç**'in dediği gibi “izm”ler, “gerici-ilerici” gibi kalıp yargılar, yakıştırmalar sadece düşmanlıklar üretmeye hizmet etmiştir. Bu iki kelime düşüncenin serpilip boy vermesinde, çeşitlenmesinde hep engel teşkil etmiştir. Özgür ve ön yargısız bakışlara insanımız hasrettir. İnsanımız “izm” lerin kısılcacından kendini kurtaramamaktadır. Sonuna “izm” ekini taktığımız çoğu kalıp, mayası pek kuvvetli olan Anadolu insanımızın fikri zemininden, ferasetinden üstün ya da büyük değildir.

Anadolu insanımızın büyük ferasetinin bir parçası da **yurt sevgisidir**. Yurt, bizim için kutsi bir sevdanın adıdır. **Vatan, yegâne varlık sebebimizdir**. İsmimizin önüne gelen tüm sıfatlar bir yurda sahip olmakla anlam kazanır. Yurt ettiğiniz bir vatanınız yoksa isminizin önündeki öğretmen, doktor, mühendis, avukat, amir, müdür, bürokrat, siyasi vb. hiçbir manası yoktur.

Kuşkusuz ki, bir yurda sahip olmanın da perde arkasında ödenen ağır bedeller vardır. Evet, birçok bedel ödendiği için toprak, uğruna ölenler olduğu için “**vatan**” olmuştur. Kanlarını al bayrağa renk edenler, evlad-ı fatihanlar, anadan, yardan, serden geçenler; toprak parçasını yurt, vatan edenlerdir.



Peki, bedel ödemek burada bitmekte midir? Toprağa kanınızı döktünüz, ya sonra? Sonrası toprağı mayalamaktan geçiyor. Toprağın mayası insandır, medeniyettir, fazilettir, ilimdir, irfandır, ahlakıdır, hoşgörüdür, dildir, kültürdür, sanattır, edebiyattır; hülasa, mayalanıp millet olmaktır. Kederde, kıvançta, iyi günde, kötü günde bir ve beraber olabilir.

Milletlerin meydana getirdikleri hayat tarzı, onların vatanlarında ortaya koyduğu medeniyet, kültür ve edebiyat değerlerine de yansımakta ve bu konuda belirleyici olmaktadır. Bu anlamda tarihte ve edebiyatta birçok örneğe rastlayabilirsiniz. İmparatorluğun son yılları, devletin son

yıllarında doğmuş ancak aynı devletin günden güne eriyen bir hasta misali kaybedilişinin travmasını yaşayan bir kuşağın hikâyesidir. Örnek vermek gerekirse, **Falih Rıfki Atay**'ın Kanal Cephesi'ndeki gözlem ve değerlendirmelerine yer verdiği **Zeytinadağı** adlı eseri 1. Dünya Savaşına, imparatorluğa ve dönem konjonktürüne dair önemli hatıralar ve değerlendirmeler içerir. Falih Rıfki'nin imparatorluğun en hazin dönemlerinden birini yansıttığı bu eseri, yaşananlardan ders alınmasını sağlayacak kıymetlidir. Burada çöküşe dair pasajlar aktarılırken üzerinde durulan önemli hususlardan birisi de **dil** olmuştur. **Vatan mefhumu dilden ayrı düşünülebilir mi?**



İstiklal Marşı hem dini hem de milli değerlerimizi yansıtan ve koruyan bir metindir. Hem bayrak hem vatan hem ezan hem şehadet gibi hem dini hem milli; biri diğerine tercih edilemeyecek olan bu değerleri çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.



Türk milletinin milli ve dini bütün değerlerinin ve kimliğinin sembolüdür. Millî mücadelemiz bayrak mücadelesidir, bayrağımız milliyetimizin ve geleceğimizin sembolüdür. **İstiklal Marşı'nı anlamak, marşımızın mesajını güncelle tercüme ederek korumaktır.** Millî mücadelemiz aynı zamanda bir vatan mücadelesidir. *'Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı'* diyen Akif, bunu çok veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Vatan elbette ki alelade bir toprak parçası değildir, dilimiz de bizim ses bayrağımızdır.

Bu vesileyle *"Millî Marşı'mız ne zaman, nasıl ve neden yazıldı, İstiklal Marşına neden ihtiyaç duyuldu, nasıl seçildi ve bestelendi, yazıldığı dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu durum neydi, tarihsel seyir içerisinde İstiklal Marşına kadar memleket sevdalısı olmuş ve bu marşa ruhen katkı vermiş isimler kimlerdir, Atatürk marşımız hakkında ne düşünüyordun?"* gibi başlıklara geniş bir pencereden bakmak isteyen değerli okurlarıma yeri gelmişken **Nurullah Çetin** Hoca'nın *'İstiklal Marşı'mızı Anlamak'* isimli eserini öneriyorum. Marşımızın ruhunu anlamak hiç kuşkusuz millî bilincimize katkı sunacaktır.

Geçmişten günümüze bu toprakları yurt etmek adına kanlarıyla, canlarıyla ödedikleri her ama her bedelle gönülümüzde yer etmiş kahramanlarımızın aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Yurt edilen toprakları ilmiyle, fikriyle, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, irfanı ve faziletleriyle mayalayan ve bizlere bırakan büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Kişisel kanaatlerim de, milletlerin tarih sahnesinde var olma serüvenlerinin başında dil bilinci seviyesinin geldiği yönündedir. **Milletler dillerini ne kadar korurlarsa, dilleri de onların kimliklerini korumakta, diğer milletler arasında kaybolup gitmelerine engel olmaktadır.** Bireylerde dil bilincinin oluşması için o dilin tarihi serüveninin iyi bilinmesi ve genç nesillere bunun aktarılması gerekmektedir. Tüm olumsuz şartlara rağmen dilimizi koruyan, kollayan ve onu masallarda, ninnilerde, türkülerde yaşatan **Türk insanı bugün bütün benliği ile Türkçeye sahip çıkmak zorundadır.** Bu muhafaza vazifesi millî bir dil meselesi olup, vatanperverliğin mihenk taşlarındandır.

Dil bahislerini önemseyen bir vatandaş olarak vatan ve dil ilişkisini hep aynı paydada görmüşümdür. **Vatan ve dil ilişkisinde bakılacak**

sathın öncelikle millî marşımız olması gerektiğine inananlardanım. İstiklal Marşı'nın temel kavramı istiklaldir. **Millî mücadele bir milletin bütün değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve kıyamete kadar yaşatılma mücadelesidir.** Yani bu süreç bitmemiştir, bilakis tüm hararetiyle devam etmektedir. Bağımsızlık mücadelesi bir milletin kendi vatanında kendi milletinde kendi idaresini hâkim kılmasıdır. İstiklal kavramı ve vatanperverlik de budur. İstiklal Marşı hem dini hem de milli değerlerimizi yansıtan ve koruyan bir metindir. Hem bayrak hem vatan hem ezan hem şehadet gibi hem dini hem milli; biri diğerine tercih edilemeyecek olan bu değerleri çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Millî mücadele bir bayrak mücadelesidir. Dil de böyledir. **Bayrak** yukarıda ifade ettiğimiz üzere sıradan bir bez parçası değildir.





Sesleniş TÜRK MİLLETİ TARİHİ YENİDEN YAZDIĞI YERDE

15 TEMMUZ 2014

ADALET BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM

Abdulhamit Gül'den 'Milli Birlik' Dersi

'Yargı Personeli Destan Yazdı'

Sesleniş Abdulhamit Gül Yeniden Adalet Bakanı

Türkiye'den "Milli Birlik" Dersi

'Yargı Personeli Destan Yazdı'

Bakan Yardımcıları Atandı

15 TEMMUZ Bir Semboldür

Sesleniş DEMOKRASI VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ

15 TEMMUZ

DEMOKRASI VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ

15 TEMMUZ

Sesleniş YARGININ FETÖ İLE MÜCADELESİNİN TEK PUSULASI ANAYASADIR, KANUNLARDIR, ADALETTİR

HÜKÜMLÜLER ORDU HALKI İÇİN ÜRETİYOR

196 ADET KURULUŞU

AYASOFYA CAMİİ HAYIRLI OLSUN

*Gecenin bitmeye yüz tuttu,
Duyulan gökte kanat, yerde*

*Her ufuktan bu geliş eski s
O seferlerle açılmış nice ye*

**ŞEHİTLERİMİZİN
AYAKKABILARI**



*ğ u andan beridir,
le ayak sesleridir.*

*referlerdendir;
erlerdendir.*



HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ

Gidenlerin Ardından

"Yiğitlik inkâr gelinmez
Tek'e - tek düşüşte yenilmediler
Bin yıllardan bu yan, bura uşağı"

Ahmet Arif

insanların ruhunun derinliklerinden kopup gelen doğaçlamadır. İnsanın duyarlılığı, insana değer vermenin erdemidir. Acılı ruh hâlinin ifade edilişi, ölüm karşısındaki çaresizliğin ezgiye dönüşmesidir. İçimizi sızlatan acıyı yüreğimize gömmemizdir. İstirabın hüznünlü ifadesi ve yanık ezgisidir. Ölüm acısını hafifleten bir enstrümandır. Ölümüne edilen sitemdir. Evet, **ağıttan** bahsediyoruz.

İnsanoğlu var olduğundan bu yana, ortak değerlerini şiirlerle ve türkülerle dile getirmiş, yaktığı ağıtlarla acısını ifade etmiştir. Kelime karşılığı "ağlama" olarak ifade edilen **ağıt**; genellikle **bir kaybın -güçlü bir acının- ardından insanın içinde biriktirdiği tüm acıyı ve öfkeyi etrafındakilere duyurmasıdır**. Acıklı bir olayı ezgisiyle anımsatmaya ve yaşatmaya elverişlidir ağıtlar. **Bir yiğit düşmeye görsün, bir asker vurulmaya, bir taze muradına varamaya görsün, dağlar taşlar da ağıt yakar**.

Ağıtla, ölüme sebep olan talihsizlik ve uğursuzluğa **sitem** edilir. Ölenin, vurulmanın artık hayatta olmayışı sözlere dökülünce sanki yok olmaktan kurtulur, yok olmakla, ölümlü bir yarışa girilir. Hiç şüphesiz sayısız savaşların, göçlerin ve doğal afetlerin meydana geldiği **Anadolu halk kültürü ve yaşam örüntüsünde de önemli bir yere sahiptir ağıt**. Türk kadınının söylediği ağıt insanın yüreğini yumuşatır, insandaki merhamet ve acıma duygularını besler, öne çıkarır, ailenin acıyı dindirmesine yardımcı olur.

Anadolu tarihinde birçok gencimiz ardına bakmadan cepheye koşmuştur. **Birçok yiğit canını feda etmiştir gözünü kırpmadan. Bizler de bu fedakârlıkların değerini bilmeli ve onları yâd etmeliyiz**. Bize düşen, bu isimli kahramanlara ağıt olarak yakılan ezgileri dinlerken onların kahramanlıklarını, o türkülerin arka planındaki tarihi gerçekleri göz önünde bulundurup hatırlamamızdır.

Ben de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla o ihanet gecesi hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, ruhları şad olsun. Canımız çok yandı. Artık ağıtlar yakılmasın. Yeryüzüne barışın gelmesi en büyük duamdır.



İyileşiyorum, Büyüyorum!

“Seni öldürmeyen şey, seni güçlü kılar.”

Friedrich Nietzsche



Sevgili Değer dergisi okurları; kimi zaman bizzat yaşadığımız veya şahit olduğumuz bireysel ve toplumsal olaylar bizde **travmatik etki yaratan deneyimler** olarak adlandırılır. Yaşanan travmatik olayların bazen fiziksel sonuçları olurken bazı durumlarda da **depresyon belirtileri taşıyabilir, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu** yaşayabiliriz. Ancak bu, her yaşanan travmatik olay sonrasında birtakım belirtiler taşıyacağımız, hayatımıza adapte olmakta güçlük çekeceğimiz anlamına gelmez.

Travma sonrası büyüme kavramı tam da burada ortaya çıkıyor sevgili okurlar. Hayatta bizi zorlayan, etkileyen yaşam olayları sonrasında bazı olumlu değişimler de yaşarız hatta bazen kendimizi travmatik olay yaşamadan önceki halimizle kıyasladığımızda daha güçlü hissedebiliriz. Peki, bu güç nereden geliyor ve travmatik olaylar sonrasında kendimizde nasıl olumlu değişimler gözlemleyebiliyoruz?

Hayatımız boyunca şahit olduğumuz ya da duyduğumuz olumsuz birtakım olaylar meydana gelse de travmatik bir olayın başımıza gelmeyeceğine inanmak isteriz ve hayatımızın kendi kontrolümüzde olduğunu düşünürüz. Travmatik bir yaşam olayıyla karşılaştığımızda ise bu algımız kırılır ve aslında hayata farklı bir pencereden bakmaya başlarız. **Hayatta her türlü zorlayıcı olayla karşılaşma ihtimalimizle yüzleştiğimizde, bundan sonrası için günlük rutinimizde önemsiz gördüğümüz küçük ayrıntıların bile aslında ne kadar değerli olduğunu kavramaya başlarız.** Böylelikle hem önceliklerimizi gözden geçirirken hem de yaşamı daha fazla takdir etmeye adım atmış oluruz.

'İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamında diğer insanlara ihtiyaç duyar.' fikrinden yola çıkarak hayatın her alanında diğer insanlara ihtiyaç duyarken zorlu bir yaşam olayıyla karşılaştığımızda en önemli desteğin **sosyal destek** olması kaçınılmazdır. Aile, akraba, arkadaş veya benzer olayları yaşayan kişiler ile birlikte **ortak bir paylaşımın yapılması** travmatik olay sonrasında bize yalnız olmadığımızı hissettirenken aynı zamanda daha sıcak ilişkilerin oluşmasına ortam hazırlayacaktır.

Bununla beraber yaşadığımız bu süreç ileride kuracağımız insan ilişkileri, yardımlaşma, paylaşma ve güven duygusu açısından önemli bir adım olacaktır.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda 15 Temmuz 2016 gününe döndüğümüzde şunları söyleyebiliriz:

Tüm toplumu etkileyen, **güvenlik duygumuzu zedeleyen, korku, kaygı, çaresizlik, acı, öfke, kayıp hissi** gibi birçok duygunun bir arada yaşanmasına neden olan, birçok can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanan bir gecenin toplumsal bir travma yaratması kaçınılmazdır. Bir örnek üzerinden gidecek olursak, büyük bir deprem olduğunu varsayalım sevgili okurlar. Enkaz altında kalan, hareket edemeyen, oradan kurtulmak için çaba gösteremeyen bir kişinin, enkazdan kurtulduğunda travma sonrası stres bozukluğu yaşama olasılığı, yine enkaz altında kalan ancak kurtuluşu için mücadele eden, oradan çıkmak için çabalayan bir kişiye kıyasla daha yüksek olacaktır. İşte o gün yaşananlar bu deprem örneğinde olduğu gibi bir mücadelenin, bir çabanın karşılıksız kalmadığının bir örneğidir. Yani aslında her ne kadar büyük, zorlu yaşam olayları ile karşılaşmış olsak da, **yaşanan toplumsal olaylar karşısında bir bütün olarak var olabilmek, birlik ve dayanışma içerisinde ortak bir şekilde mücadele edebilmek ve sonrasında emeklerin karşılıksız olmadığını görmek, travma sonrası büyüme açısından bakıldığında olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır.**

Kaynakça:

1. <https://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-29392-REVIEW-INCI.pdf>
2. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/646947> sitelerinden erişilmiştir.

ŞEHÂDET



Volkanlar kabardı sol yanımda,
derinlerde yine bugün,
Cennete giden o kutluların şehâdetini
bir kez daha andım bugün,
*"Yâ Rabbi! Bizi dünyaya tekrar gönder,
Senin uğrunda bir kere daha şehit olalım,"*
Nidalarını duyar gibiyim yine bugün,
Kara bulutları dağıtan, karanlıkları yırtan,
Aziz milletimin tarih yazdığı gündür bugün.
Destan kokar buram buram Anadolu'm,
Gözüpek yiğitlerin şehâdetine
Mahzun mahzun şahit oldu koca İstanbul'um,
Doğundan batıya tek yürek, tek bilek oldu
canım yurdum,
Geçit vermedik sıra dağlar gibi,
işte budur benim kutlu gururum.
Bırakmadı sancağı, düşürmedi giderken şehâdete,
Yedi düvel karşısında, kırpmadı gözünü
süngüsü elinde,
Cephelere yetiştii, yorulmadı bir an kağnısı belinde,
Ve korku yoktu gözlerinde, demir yığınlarına
cephanesiz karşı koyarken bile.
Kirlî oyunların hedefi, mazlumların
yardımına koşan hep biz olduk,
Genç, yaşlı demeden ecdadın
emanetine siper olduk,
O şanlı bayrağın altında hep beraber
omuz omuza bir olduk,
Cephelelerde savaştık, eğilmedik,
şükürler olsun muzaffer olduk.
Nice badirelere göğüs gerdi bu yüce
milletin evlatları,
Karış karış memleketimin her yanı
ayrı bir şehâdet makamı,
İncitmeyeceğiz inanin kutsal hatıraları,
İlelebet dalgalanacak bu toprakların göklerinde,
Bu canım vatanın şanlı al bayrağı

ŞEHİDİM

Bir şafak vakti hainler pusu kurmuş,
Caddeler dolmuş, sokaklarda tanklar
Kızıla boyanmış Ankara
Uyan, kalk yiğidim
Ay yıldızlı bayrağı göklere çekme vaktidir
O gencecik bedenimiz toprak olsa da
Yılmadık, dik durduk daima
Kolkola, omuz omuza
Pes ettirdik hainleri
Bir mavzer gibi indik üstlerine
Ay yıldızlı bayrağım dalgalanıyor göklerde
Ezanımızı susturmadın,
Bayrağımızı indirtmedin
Ne güzel bir duygu aslında
Vatan uğruna, millet uğruna,
bayrak uğruna
Can vermek aziz şehidim
Yıllar oldu hasret kaldım yüzüne
Silahı elinde tutan,
Sevdası bağrımda yatan şehidim
Fedadır sana atan bu kalbim



*Bu şiiri 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan
halam Özel Harekat Komiseri Zeynep SAĞIR
ve tüm Aziz şehitlerimize armağan ediyorum,
ruhları şad olsun.*



AYASOFYA

Ayasofya'nın Tarihi

Ayasofya yapılmadan önce aynı yerde yapılmış olan iki farklı kilise vardır. Bunlardan ilki **Konstantin'in oğlu olan Konstantius** tarafından 360 yılında yapılmış olan kilisedir. Bu kiliseye *Megale Eklesia* yani *Büyük Kilise* ismi verilir. **İmparator Arkadius** zamanında, 404 yılında çıkan isyanlar sırasında yanar. Arkadius'tan sonra tahta çıkan **2. Teodosius**, yıkılan bu kilisenin yerine yeni bir kilise yaptırır. Bu ikinci kilise 532'ye kadar ayakta kalır. 532 yılında **İmparator Justinianus** zamanında şehir

halkı huzursuzluk dolayısıyla büyük bir isyana başlar. Tarihte *Nika Ayaklanması* olarak geçen bu ayaklanma, neredeyse tüm şehrin büyük hasar görmesine neden olur. Justinianus bu isyanı bastırır ancak şehri yeniden kurması gerektiğini anlar. Bu Justinianus için bir fırsattır ve şehri yeniden inşa etmek için hazırlıklara başlar. **Konstantin** nasıl **Yeni Roma'yı** kurmak istediye, Justinianus'un da buna benzer bir amacı vardır. Ancak bu sefer Yeni Roma yerine **Yeni Yerusolim'i** yani Yeni Kudüs'ü kurmayı amaçlar.

Ayasofya, inşa edildiğinde piramitler dışında dünya üzerindeki en büyük binaydı ve yaklaşık 1000 yıl boyunca böyle kaldı. Kubbesi 1000 yıl boyunca en geniş ve yüksek kubbe olarak kabul edildi.

Ayasofya'nın Mimarisi

Ayasofya'nın mimarisini bu derece zor kılan hatta yapının imkânsız olduğunun düşünülmesine neden olan temel özellik, dikdörtgen bir bina üzerine kubbenin yapılması planıydı. Bu **Justinianus** için çok önemliydi. İlk önce ana kubbeyi taşıyacak olan dört ana kemer yapılması gerekiyordu. Bu dört ana kemer kubbeyi taşıyacaktı; ancak kemerler kenarlarda boşluk kalacak karelerken kubbe yuvarlak olacaktı. Bu da kubbenin tam anlamıyla desteklenmesine engel olacaktı. Dolayısıyla kemerleri boş olan kısımlarına ters üçgen şeklinde bingiler (*pendentive*) inşa edildi. Böylece kubbe dengeli bir şekilde desteklenebilecekti. Ancak bu sefer de yeni

Üst galerideki en önemli alanlardan biri de Sinod salonudur. Sinod, kilise üst yönetiminin dini konularda toplantı yapıp karar aldıkları bir salondur.



bir zorlukla karşı karşıya kalacaklardı. **Kubbenin kendi ağırlığı ve yer çekiminin de etkisiyle kubbe kendisini taşıyan kemerleri dışa doğru itecekti ve bu etkiyle yıkılma tehlikesi yaşayacaklardı.** Dolayısıyla kubbeyi taşıyan kemerlerin desteklenmesi gerekecekti. Bu amaçla Kuzey ve güney kemerleri ana yarım kubbelerle ve her bir yarım kubbenin üç yarım kubbeyle desteklenmesi fikri öne çıkmıştır. Ancak ana tapınma alanının (*Naos'un*) dikdörtgen biçiminde olması hedeflendiği için doğu ve batı kemerlerinin yarım

kubbelerle desteklenmesi mümkün değildi. Bunun yerine binanın doğu ve batı tarafındaki koridorlarda, ana kemerlere 90 derece kemerler inşa edilip koridorun bir destek işlevi görmesi sağlanacaktı.

Neden Dikdörtgen Bir Yapı ve Kubbe?

Bu noktada şunu sorabiliriz: *“Justinien neden dikdörtgen bir yapıda ve kubbede ısrar etmiştir?”* Daha önce söylediğimiz gibi Ayasofya, mimarisi içerisinde çok güçlü sembolizm içerir. Bu sembolizmi ikiye ayırabiliriz: **Politik sembolizm ve ruhsal sembolizm.**

Ayasofya'nın Dünyevi Sembolizmi

Ayasofya'nın inşasında ki dünyevi sembolizm çok önemlidir. Binanın dikdörtgen olup üstünde kubbe olmasının çok önemli bir politik nedeni vardır. Dikdörtgen bina olmasının nedeni **Süleyman Tapınağı'nın şeklinin dikdörtgen** olmasıdır. Ayrıca ilk Hristiyan kiliselerinin mimarisi de dikdörtgen basilikalardır.

Kubbe bir Roma icadıdır.

Roma'daki Pantheon pagan Roma İmparatorluğunun en önemli tapınağıydı.

Ayasofya'da bu şekilde üç ana bölümden oluşuyordu. Dış narteks, iç narteks ve naos. (en kutsal alan)

Planlarda da görebileceğiniz üzere alanların boyutları tam anlamıyla birbirine zıttır. **Süleyman Tapınağı'nda** dış avlu en geniş alanı oluştururken, Ayasofya'da ise en küçük alan olarak görünüyor. Süleyman Tapınağı'nda kutsal alan biraz daha küçük bir alan oluştururken, Ayasofya'da rahiplerin hazırlık yaptığı iç narteks biraz daha büyük bir alan oluşturur. Süleyman Tapınağı'nda sadece tanrı'nın kutsal ruhu'nun bulunduğu alan en küçük alanı oluştururken; Ayasofya'da en kutsal alan yani naos en büyük bölümü oluşturuyor.

Ayasofya'nın Ruhsal Sembolizmi

Kubbeye baktığımızda yuvarlak bir şekil görürüz ve **yuvarlak şekil, sonsuzluğu, ölümsüzlüğü sembolize eder. Kare ya da dikdört-**

gen de sınırları sembolize eder. Ayasofya bu ruhsal sembolizmini yine Süleyman Tapınağı'ndan alır.

Kiliselerde sunağın olduğu yere **apsis** denir ve kilisenin en kutsal bölgesidir. Bu bölge Katolik, Ortodoks, Anglikan kiliselerinde doğuyu gösterir. Ayasofya ise tamamen farklıdır. Ayasofya'nın apsisi güneye dönüktür. Bunun nedeni **Yeni Yeruşalim'in Yeni Tapınağı** olması dolayısıyla Kudüs'e dönük olmasıdır.

Üst Galeri

Ayasofya inşa edildiğinde kadın ve erkeklerin ayrı oturmaları çok önemliydi. Bundan dolayı erkekler ibadet sırasında ana **ibadet alanında bulunurken kadınlar üst galeriye çıkarlardı.** Üst galeriye çıkışta merdiven değil rampa bulunurdu. Bu rampanın 2 temel amacı vardı. Birincisi, inşaat sırasında malzemeleri el arabalarıyla hızlıca üst kata ulaştırmak, ikincisi de İmparatoriçe ve önemli ailelerden gelen kadınların taşınarak üst galeriye kolaylıkla çıkabilmelerini sağlamaktır.



Fethin Sembolü Ayasofya Neden Bu Kadar Önemli?

İslam devletlerinde sulh ile teslim edilmeyen şehirler harp yolu ile fethediliyorsa hem şehirden ganimet toplama hakkı doğar hem de o şehrin en büyük mabedi camiye çevrilirdi. Buna "kılıç hakkı" denirdi. Kılıçlarının hakkı ile girdiler şehre; şehitler verdiler, kan döktüler, Allah yolunda cihat ederek girdiler. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'a girdiğinde ilk gittiği yer Ayasofya'dır. İki rekât namazını kılıp ilk Cuma namazına yetiştirilmesi için emir verir.

"Ayasofya'nın önemi sadece kılıç hakkı olmasından mı kaynaklanıyor?" Sadece bu değil elbette. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Reisü'l-Küttab'ı Koca Nişancıza'de Mustafa Efendi eserinde bizlere çok önemli bilgiler naklediyor. Peygamber efen-



dimize (sav) Miraç Gecesi cennetin makamlarından olan Firdevs makamında büyük bir mabet gösteriliyor ve bu mabedin dünyadaki benzerinin Ayasofya olduğu söyleniyor. Orada namaz kılanın faziletleri anlatılıyor. Peygamber efendimiz (sav) bu bilgileri Sahabe-i Kiram'a anlatıyor. Tabii İstanbul'un fethi ile ilgili hadis-i şerif de var. İstanbul'un önemi ne-

reden geliyor peki? Birinci tepede bulunan Ayasofya'dan olmasın? Nitekim Hazreti Ebu Eyyub El-Ensari Hazretleri ilerleyen yaşına rağmen İstanbul kuşatmasına katılmış ve bugün birçok kişi bilmese de şehit olmadan evvel Ayasofya'da namaz kılma niyetine ulaşmıştı. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un 1453 yılında fethi ile birlikte

camiyeye çevrilmiş, çeşitli tarihi belgelerde harap durumda olduğu belirtilen yapı İstanbul'un fethinden sonra hiçbir tahribata uğratılmadığı gibi yapılan güçlendirme ve onarımlarla günümüze kadar en iyi şekilde korunmuştur. Ayrıca Osmanlı mimari unsurları ile yapılan ilave ve eklerle de kutsal bir mekân ve ibadethane olarak varlığını sürdürmüştür."

Ayasofya Kronolojisi

- **324:** I. Konstantin'in emriyle Ayasofya'nın ilk binasının inşaatına başlanıldı.
- **15 Şubat 360:** Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılan Ayasofya'nın ilk binası açıldı.
- **404:** Çıkan ayaklanmada Ayasofya yandı.
- **415:** II. Theodosius Ayasofya'yı tekrar inşa ettirdi.
- **13-14 Ocak 532:** Nika ayaklanmasında Ayasofya yandı.
- **532:** İmparator Jüstinyen Ayasofya'yı eskisinden daha haşmetli yaptırmak için mimarlar Aydınlı Anthemios ile Miletli İsidoros'u görevlendirdi.
- **558:** Bir yıl önce meydana gelen depremde zarar gören Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi.
- **24 Aralık 562:** Mimar Miletli İsidoros'un yeğeni kubbeyi yükselterek tamir etti ve kilise tekrar ibadete açıldı.
- **870:** Bir yıl önceki depremde zarar gören kubbe İmparator Basileios tarafından tamir ettirildi.
- **986:** Depremde Ayasofya'nın kubbesinde çökmeler oldu.
- **989:** Depremde Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi.
- **1204:** IV. Haçlı Seferi sonucu İstanbul işgal edildi. Ayasofya yağmalanıp, harap edildi. Ayasofya Katolik mabedi oldu.
- **1261:** İstanbul Latinlerden geri alınınca Ayasofya tamir edilip tekrar Ortodoks mabedi haline getirildi.
- **1317:** İmparator II. Andronikos Ayasofya'yı payandalarla destekle-tip, geniş bir tamirden geçirdi.
- **1330:** Kubbenin bir bölümünde ve doğu yönünde meydana gelen çökmeler yüzünden Ayasofya ibadet edilemeyecek hale geldi.
- **1346:** Depremde kubbeler ve ana kemerde ciddi hasarlar meydana geldi.
- **1354:** İtalyan Mimar Peralta'ya Ayasofya tamir ettirildi.
- **1452:** Kardinal Isidoros Ayasofya'da Katolik ayini icra etti. Ortodokslar Ayasofya'ya gelmemeye başladı.
- **29 Mayıs 1453:** İstanbul fethedildi ve Ayasofya camiye çevrildi. Fatih Ayasofya'da ilk namazı kıldı.
- **1 Haziran 1453:** Ayasofya'da ilk cuma namazı Akşemseddin tarafından kılındı.
- **1453:** Ayasofya Külliyesinin ilk yapılarından olan medrese ve ilk minare inşa edildi.
- **1481-1512:** İkinci minare II. Bayezid devrinde yapıldı. Ayrıca Ayasofya'ya yeni binalar ilave edildi.
- **1509:** İstanbul'da meydana gelen büyük depremde bina hasar gördü.
- **1556:** Hürrem Sultan Hamamı olarak da bilinen Ayasofya Hamamı, Mimar Sinan tarafından inşa edildi.
- **1566-1574:** II. Selim devrinde Ayasofya, Mimar Sinan tarafından payandalarla kuvvetlendirildi. Yine bu devirde yeni minare inşa edildi. Ayrıca Ayasofya'da padişah türbelerinin inşasına başlandı. İlk türbe Mimar Sinan tarafından yapılan II. Selim türbesidir.
- **1574-1595:** III. Murad devrinde iki minare, minber, kürsü ve mahfil yapıldı.
- **1599:** III. Murad Türbesi bitirildi.
- **1608-1609:** Ayasofya haziresinde-ki III. Mehmed Türbesi tamamlandı.
- **1639:** I. Mustafa'nın 1639'daki vefatında, o zamana kadar yağhane olarak kullanılan Ayasofya vafitzhane türbeye dönüştürüldü.
- **1648:** Sultan İbrahim öldürülünce aynı türbeye defnedildi.
- **1651:** Teknecizâde İbrahim Efendi hattı ile yazılı büyük levhalar Ayasofya'ya asıldı.
- **1728:** III. Ahmed tarafından yaptırılan tamirler sırasında hünkâr mahfil genişletildi.
- **1739:** I. Mahmud tarafından bir kütüphane yaptırıldı.
- **1740:** I. Mahmud tarafından avluda benzersiz bir şadırvan yaptırıldı.
- **1742:** I. Mahmud küçük bir sibyan mektebi yaptırttı.
- **19 Ocak 1743:** Ayasofya İmaret-hanesinin inşası tamamlandı, açıldı.
- **1774-1789:** I. Abdülhamid devrinde Ayasofya İmarethanesi, kütüphane ve kaldırımlar tamir edildi.
- **1809:** II. Mahmud devrinde cami geniş bir tamirattan geçirildi.
- **1847:** Şeyhülislâm Mekkezâde Mustafa Âsım Efendi'nin devlete intikal eden mirası, vasiyeti gereği Ayasofya'nın tamiratına tahsis edildi. Fossati kardeşlerin yaptığı büyük tamirat başladı.
- **1849:** Padişahın camiye geliş-te istirahat etmesi ve kabul yapıla-bilmesi için hünkâr kasrı, hünkâr mahfil, muvakkithane yaptırılıp, avlu duvarları da yenilendi. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait hatlar asıldı. Caminin büyük tamirati bitti.
- **1861-1876:** Sultan Abdülaziz döneminde cami, su yolları, şadırvan ve sultan türbelerinin tamiri yapıldı. Medrese yıktırılıp, tekrar inşa edildi.
- **1894:** İstanbul'da meydana gelen depremde Ayasofya da büyük zarar gördü. Cami, II. Abdülhamid tarafından tamir ettirildi.
- **1914:** Fetih kutlamaları kapsamında Ayasofya'da çok kalabalık bir cemaatle cuma namazı eda edildi.
- **1919:** İstanbul işgal edildince Bin-başı Tefik Bey ve bir grup asker Ayasofya'yı korumakla görevlendirildi.
- **1919:** Ayasofya'nın tekrar kilise olmasıyla ilgili Avrupa'da tartışmalar yapıldı.
- **1928:** İlk Türkçe hutbe Ayasofya Camii'nde okundu.
- **1931:** Thomas Whittemore, Amerikan Bizans Enstitüsü adına mozaikler üzerine çalışmak için müracaatta bulundu.
- **1934:** İstanbul Asar-ı Atika Müzesi'nde Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili toplantı yapıldı.
- **1934:** Bakanlar Kurulu Kararıyla Ayasofya, cami statüsünden çıkarılarak Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlandı.
- **1935:** Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararından sonra medrese yıkıldı ve Ayasofya'da bulunan ve camiye ait olan çeşitli eşyalar, halılar, levhalar içeriden çıkarıldı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait büyük levhalar kapılardan dışarı çıkarılmadığı için mecburen içeride bırakıldı. Daha sonra tekrar yerlerine asıldı.
- **1935:** Ayasofya müze olarak ziyarete açıldı.
- **1965:** Ayasofya'nın tekrar cami olması için binlerce imzalık dilekçeler Meclis'e gönderildi.
- **6 Mayıs 1965:** Senatör Ömer Lütfi Bozcalı, Cumhuriyet Senatosu'nda yaptığı konuşmada Ayasofya Caminin yeniden ibadete açılması gerektiğini söyledi.
- **1966:** Meclis'te Diyanet İşleri'nin bütçesi görüşülürken Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmet vermesi istendi.
- **1979:** Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesi için kanun tasarıları verildi.
- **2009:** Ayasofya'daki padişah ve şehzade türbeleri restore edilip ziyarete açıldı.
- **2006-2012:** Rahmetli Haluk Dursun'un başkanlık ve müdürlüğü döneminde Ayasofya'nın Osmanlı kimliği ve Osmanlı Külliyesi vasfı ortaya çıkarıldı.
- **2020:** Fethin 567. yılı müna-sebetiyle gerçekleştirilen Fetih kutlamalarında Ayasofya'da Fetih "Fetih Suresi" okundu.
- **2020:** Danıştay 10. Dairesi, 24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye çeviren kararnameyi iptal etti. Kararın açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakıf amacı doğrultusunda hizmet vermesi için Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi.
- **2020:** Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra tekrar namaz kılınmaya başlandı.

Kaynaklar

1. <https://www.kutsalkitap.org/ayasofya>
2. Eyice, S. (1984), Ayasofya, İstanbul.
3. <https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/128353/makaleler>





DEMOKRASİ NÖBETİ HIÇ BİTMEMEYECEK

15
TMMUZ

15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



DEGER



www.cte.adalet.gov.tr